

„ Wie in mij gelooft, zal leven ”.

TOT VROOM AANDENKEN AAN

**DE HEER**

**Léon,**

**Albert GAUQUIER**

echtgenoot van Mevrouw

**Elisabeth RADYS**

geboren te Nederbrakel op 29 oktober 1914 en  
godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth  
te Zottegem op 9 februari 1994,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

**Lid van de K.B.G.**

---

Een mens waar je van houdt, laat je niet  
graag los. Daarom zullen degenen, die Albert  
goed gekend hebben, weten welke leegte hij  
achterlaat.

Hij heeft een schone ouderdom van 79 jaar  
mogen bereiken. Een lang leven maar ook  
een voorbeeldig en kristelijk leven.

Hij was een lieve en zeer gelovige man,  
die samen met zijn echtgenote Elisabeth, trouw  
bleef aan het bijwonen van de zondagsmis.

Hij was een goede man, die hield van het  
leven. Het leven van Albert werd gekenmerkt  
door dienstbaarheid, trouwe vriendschap, een-  
voud, optimisme en een grote bezorgdheid  
voor zijn gezin.

Alles heeft hij gegeven voor het geluk van  
zijn echtgenote Elisabeth, en voor de opvoe-  
ding van zijn kinderen, Yvette en Eric, en  
kleinkinderen Stefan, Kristof en Lieven. Zijn  
droom om in augustus de huwelijksviering van

zijn kleinkind Stefan bij te wonen, is niet in  
vervulling mogen gaan. Ook de opvoeding van  
zijn neef Paul lag hem nauw aan het hart.

Een leven van hard werken sierde zijn leven.  
Gedurende 31 jaar heeft hij als chauffeur en  
mekaniker gewerkt in de „ Top-Bronnen ”  
fabriek te Brakel.

Reizen, een kaartje leggen en pétanque  
spelen waren zijn grote hobby's. Voor 3 maan-  
den werd hij zwaar ziek. Zijn echtgenote en zijn  
familie omringden Albert met de beste zorgen  
van liefde en genegenheid. Alles heeft hij in  
stille gedragen om niemand tot last te zijn.

In het bijzijn van zijn lieve vrouw en familie  
is hij dan naar zijn God en Schepper terug-  
gekeerd met de vrede van een kristenmens.  
Met hem verliest de parochie een oprecht  
kristen en trouwe parochiaan en voor velen  
een goede vriend. Hij was en blijft een mens  
om nooit te vergeten. Hij weze nu voor altijd  
gelukkig bij de Heer.

Allen blijven wij hem dankbaar gedenken :  
zijn echtgenote, zijn kinderen, kleinkinderen,  
familie en zijn vele vrienden van de K.B.G.,  
waar hij een graageziene man was.

Lieve vrouw en familie, dank voor de goede  
zorgen en draag zorg voor elkaar.

---

†

**De families GAUQUIER, RADYS,**

**GOEFFERS en GALLE,**

zijn U zeer erkentelijk om uw blijen

van kristelijke deelneming en DANKEN U.

---

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91  
Rouwleiding A. Marroyen - (055) 42 26 08