

Ik geloof in de Verrijzenis en in het eeuwig Leven.

†

TOT VROOM AANDENKEN
van Mevrouw

MARIA GAUQUIER

echtgenote van de Heer
ALBERT VAN HUFFEL

geboren te Zegelsem, de 25 mei 1917, en christelijk overleden te Opbrakel, de 31 december 1968, voorbereid en gesterkt door de heilige sacramenten van de zieken en de stervenden en voorzien van de Pauselijke Zegen.

Moeder is Nieuwjaar gaan vieren in de Hemel.

In de vreugdevolle kerstdagen en in het uitzicht van de jaarwisseling, wanneer alle mensen feest vieren en christenmensen zich dankbaar voelen om de Verlossing die in de geboorteviering van het Kind Jezus naar ons toe is gekomen, en wanneer de mensen hun beste wensen mekaar aanbieden, is moeder naar de Kliniek gegaan... en waar geen menselijke hulp nog redding kon brengen, heeft zij bewust haar leven teruggeschonken aan God van wie zij nu haar verlossing en haar heil heeft ontvangen: « Kom gezegende mijns Vaders, tred binnen in het Rijk dat u werd voorbereid... »

De dierbare overledene was een sterke vrouw die met fierheid mocht terugblikken op een werkzaam leven. Trouw heeft zij meegewerkt met haar man voor het welzijn van haar gezin en voor haar kinderen. Doch, ook de sterkste gezondheid kan vroegtijdig worden gebroken door ongeneeslijke ziekte. Gedurende haar laatste levensmaanden heeft zij ongemakken en pijnen moedig gedragen, zonder klacht en zonder anderen tot last te willen zijn.

Geliefde echtgenoot en beminde kinderen, de Heer gaf ons geluk, vreugde, welstand en een goede verstandhouding: laten wij Hem hiervoor danken. Moge het gebed en de onderlinge liefde u sterken in de droefheid om mijn heengaan. Hebt dank voor de liefde waarmede gij mij steeds hebt omringd. Gedenkt mij vooral in uw gebed en in uw zondagmis.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De Heer

Albert VAN HUFFEL, haar echtgenoot ;

De Heer en Mevrouw

Gilbert VAN DE PUTTE-VAN HUFFEL,

De Heer

Hilaire VAN HUFFEL, haar kinderen ;

Mevrouw Wwe

Amadeus VAN HUFFEL-GOSSEYE,

haar schoonmoeder ;

De familiën

GAUQUIER, VAN DEN ABEELE,
VAN HUFFEL en GOSSEYE,

*DANKEN VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING IN ROUW EN GEBEDEN.*