

*«We zullen je missen elke dag
in kleine eenvoudige dingen,
maar in ons hart zul je met ons samenblijven.»*

(K. Gibran)



VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Renelde GAUQUIER

echtgenote van de Heer

Albert DEWEZE

geboren te Schorisse op 21 december 1919 en
godvruchtig overleden in het Burgerlijk Hospitaal
te Ronse op 2 augustus 1991,
gezalfd met de H. Olie «in extremis».

Albert DEWEZE,

Lucas DEWEZE en Jan,

Mark en Lucie DEWEZE - VAN WIJMEERSCH,

Saskia en Pieter,

Jacques en Lucie DIRCKX - DEWEZE, Catherine en Anne,

De families GAUQUIER en VAN MALDERGHEM
danken u voor uw gebed en medeleven.

Begr. D'Hondt, Dijkstraat-Lindestraat, Oudenaarde

Het leven van ieder mens is een tocht, waar het blijde
en het goede zich afwisselt met vreugde, zorg en be-
proeving.

En als we afscheid moeten nemen van iemand die ons
dierbaar is, dan ervaren we hoe kort die tocht is.

Wij hebben haar gekend als een levenslustige, gelo-
vige vrouw, vol leven en dynamisme - een vrouw met
karakter.

Zij leefde niet voor zichzelf, steeds was zij bekommerd
om het welzijn van haar kinderen, kleinkinderen en al-
len die haar lief waren. Zij wilde niemand tot last zijn
en hierdoor heeft zij in haar leven veel verzwegen.
Zij was in de parochie zeer goed gekend en zij kende
ook zeer velen. Hierdoor had zij vele vrienden met wie
zij graag eens ging kaarten.

Maar zoals elke mens kende haar leven ook velerlei
beproevingen.

Haar wankel hart had haar de laatste jaren getekend
en is haar tenslotte ook fataal geworden.

Plots en onvoorzien heeft zij ons allen verlaten. Haar
echtgenoot, haar kinderen en kleinkinderen en de ve-
le vrienden en geburen zullen haar echt missen.

En al zijn we bedroefd om haar heengaan, we zijn ook
dankbaar voor alles wat ze voor ons heeft betekend.
De mooie dingen van vroeger zijn als een kostbaar ge-
schchenk dat we meedragen.

Haar laatste woorden zullen zeker geweest zijn: mijn
beste kinderen, blijft voor uw vader zorgen en weest
een steun voor mekaar in de pijn en de vreugde van
het leven. Ik dank U ook voor alles wat ge voor mij ge-
daan hebt.

Gedenk mij allen, vrienden en geburen, in een vroom
gebed.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde