



GOD IS LIEFDE

Waar goedheid is en liefde, daar is God...

Gedenk in uw gebeden en H. Eucharistievieringen

EERWAARDE BROEDER

## Frans, Sylvanus GEBOES

Geboren te Tessenderlo op 8 april 1941;  
geprofest in de Congregatie van de Broeders  
van Liefde op 19 juli 1962;  
in de Heer ontslapen in Huize Sint-Arnold te  
Beernem op 21 februari 1995,  
gesterkt door het sakrament van de zieken.

Broeder Frans,

Wij vinden geen woorden voor je zo pijnlijk en vroegtijdig heengaan: voor je dierbare ouders niet, want voor de tweede maal staan zij je af aan de Heer, diep gelovig, maar met bloedend hart; voor je Congregatie niet, waar jij samen met je medebroeders de steer van liefde mee hebt gedragen en gevoed; voor je leerkrachten en je leerlingen niet, want voor hen was jij de zo graag geziene directeur en collega; voor de parochie van Nederbrakel niet, want in 31 jaar was jij voor zovele oud-leerlingen, parochianen en vreemden de joviale en vertrouwde vriend geworden.

Toch willen wij geen verbittering voeden in ons hart - echte liefde verdraagt dit niet - en wij onthouden met ontroering de woorden uit je mond: «Ik ben klaar nu om te gaan». In geloof weten we immers dat jouw mooie leven de Heer zo welgevallig en dierbaar was.

Broeder Frans, zoveel moois houdt u bij ons in leven:

- je naam, die je met ere droeg, en vredebrenger zoals Franciskus was;
- je stem, met eigen warme tint;
- je zo bescheiden trots «broeder van liefde» te zijn;
- je kinderlijke liefde voor je familie;
- je grote zorg voor je school, voor je leerlingen: je wist ze te volgen bij hun lessen en hun spel, bij hun sportiviteit en hun godsvrucht, mariaal als je zelf was.
- je rustige gesprekken - roerselen van je ziel - zo vaak doorspekt met schalkse humor;
- je ongekleurde dienstbaarheid door zoveel eenvoud gedragen. Hoe zei de Heer het ook weer: «Wie onder u de eerste moet zijn, die moet die-naar van allen wezen?»
- je grenzeloze dankbaarheid voor de velen die je school waardeerden en er graag behulpzaam waren: je oudercomité en de talrijke ouders van je leerlingen.

Nu geven we je af met weemoed en pijn. Aan Gods zorg toevertrouwd, hopen en geloven wij, samen met zovele medebroeders, familie, vrienden en kennissen dat je ons, in gezelschap van Broeder Albert, meester Roger en meester Willy, voelbaar nabij blijft en ons verder begeleiden zal.

H. Maria, moeder van God, wees voor Broeder Frans nu de deur van de hemel.

Voor uw gebeden, voor uw christelijke deelneming, voor uw troost bij het afsterven van onze dierbare Broeder Frans, danken u van harte de Broeders van Liefde en de families Geboes en Beerten.

