

Dankbare herinnering aan

DE HEER

Achille GEENENS

weduwnaar van Mevrouw Anna VERSCHUEREN

geboren te Ronse op 17 november 1908
en er overleden op 3 december 1995,
gezalfd met het H. Oliesel « in extremis ».

Lieve vader en grootvader,

Het is voorbij ; jouw levensweg is ten einde.
Dankbaar voor alle dingen die het leven te bieden
had, heb je vele jaren kunnen genieten in goede ge-
zondheid van goede, maar ook af en toe eens een
droevige dag.

Je nam je taak als vader en grootvader ter harte.
Je stond ons steeds bij met wijze raad.

Hoeveel ontelbare uren heb jij niet gewandeld ; je
deed dit zo graag. Maar nu heb je de weg gevonden
naar het eeuwig geluk.

Lieve bomp, we zullen je missen. We vergeten U
nooit !



Roger en Denise GEENENS-BOCKSTAEL,
Hervé en Jenny GEENENS-PROVOST,
Eddy en Estelle GEENENS-GYSELINCK,

zijn kinderen;

Filip en Magda MARIST-GEENENS,
Patrick GEENENS,
Philippe en Ingrid GEENENS-SPILEERS,
Frédéric GEENENS en verloofde Séverine,
Cindy GEENENS,
Sigrid GEENENS en verloofde Christophe,

zijn kleinkinderen;

Florence MARIST,
Benoît MARIST,
Deborah GEENENS,
Jonas GEENENS,

zijn achterkleinkinderen;

De families GEENENS-BAUWENS en
VERSCHUEREN-DEBISSCHOP,

danken U voor de blijken van deelneming.

Rouwdienst Devos. Ronse.