

Heer, uw wil geschiede ! Amen.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

CAMIEL GEENENS

weduwnaar van Mevrouw

MELANIE GEENENS

geboren te Oprakel, de 9 September 1879 en er
godvruchtig overleden, de 19 Mei 1948,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

*Lid van de Confrerie van het H. Hart,
Bestuurslid van de C. O. O. van Oprakel. Eerlid en
Jubilaris van St. Francisc. Xaveriusgenootschap, enz.*

Hij was een diepgelovig man, een sterk overtuigde christen, een voorzichtige en wijze raadsman. Overal waar het den godsdienst gold, of werken van christen naastenliefde, was hij de getrouwe medewerker.

De goedheid van zijn hart, de minzaamheid, de steeds opgeruimdheid van zijn inborst, zijn dienstvaardigheid en zijn medelijden voor al wie zijn hulp inriep, deden hem de achting verwerven van allen die hem kenden ; ook zal zijn aandenken in zegening blijven.

De diepe godsvrucht waarmede hij de laatste HH. Sacramenten ontving, het geloof waarmede hij de HH. Namen aanriep, zijn volledige onderwerping aan de Wil des Heren, geven ons de hoop dat hij reeds bij de goede God het loon van zijn verdienstelijk leven heeft ontvangen.

O Maria, Moeder van smarten, ik heb mijn betrouwen op U gesteld, ook zijt Gij mij komen vertroosten in mijn laatste uur.

Mijn duurzame kinderen en bloedverwanten, vaart wel. Troost u in de hoop der verrijzenis. Wij zullen elkaar wederzien in de Hemel. Gedenkt mijne ziel en die van moeder nog dikwijls in uw vrome gebeden. En gij, duurzame zuster Amelie, vergeet mij niet in Uw dagelijkse Communieën. Geliefde vrienden en kennissen bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 300 d. afl.
Lees de vier akten. 7 j. en 7 quadr. afl.

Vandriessche-De Vleeschauwer, Nederbr.

Troostend was voor ons uw blijik van diepgemeende
deelneming bij het overlijden van onze diepbetreurde vader,
schoonvader, grootvader, broeder, schoonbroeder, oom,
grootoom en kozijn.

Hiervoor onze beste dank.

De Familiën GEENENS, BODISCO en DUMONT,