

Heer, Uw H. Wil geschiede!

†

VROOM AANDENKEN

van Mevrouw

ELISA-ZULMA GEENENS

echtgenote van

Mijnheer Achiel DE SMET

geboren te Melden op 18 maart 1889 en zacht in de
Heer ontslapen te Oudevaarde op 18 juni 1962, voor-
zien van de HH. Sacramenten onzer Moeder de H. Kerk

Lid van de Confrerie van 't Heilig Sacrament
en St. Amandus.

Vereerd met de Nijverheidsretekens van 1e en 2e klas

De duurzame overledene die we thans ten grave dra-
gen heeft in eer- en deugzaamheid geleefd en is in eer-
en deugzaamheid, gelijk haar voorouders, gestorven,
achterlatende, tot een christelijke erfenisse, het voor-
beeld en de lessen van hare christelijke en moederlijke
bezorgdheid.

Een langdurige ziekte maakte een einde aan het
leven van deze goede moeder en trouwe echtgenote.

Gelaten, berustend, ja opgewekt heeft zij de smarten
van het ziek-zijn gedragen en dat mogen wij een helden
daad noemen die de goede God in Zijnen hemel rijke-
lijk zal belonen.

En wat nog schoner is: onder al haar lijden bleef zij
vrouw en moeder, aldoor bezorgd voor man en kinde-
ren.

Met recht zijn daarom allen bedroefd omdat met
haar zoveel uit hun leven is heengegaan.

Beste man, kinderen en familie ik dank U voor uw
goede zorgen, ge zult wel allen goed voor mij bidden.

Onze blikken gaan steeds naar boven: God wij dan-
ken U voor die voortreffelijke vrouw, die zorgzame
moeder en wij smeaken U:

Moge zij rusten in Vrede.

Drukk. M. Gasthuys-Van Brabandt, Leupegem

De Heer Achiel DE SMET;

De Heer en Mevrouw Pierre BIKA-DE SMET;

Juffrouw Kitty BIKA;

De familie GEENENS - DE SMET - CLAUS - STAES,

*danken U van harte om Uw gebeden
en Uw blijven van innige deelneming.*