

De rechtvaardige voor God en de mensen  
vrees de dood niet, al komt ze onverwachts.



Gedenk in uwe gebeden de vrome ziel van  
de Heer

**Emile GEENENS**

echtgenoot van

**Mevrouw Augusta DELANGHE**

geboren te Ronse, op 23 januari 1890 en er  
schielijk overleden op 29 maart 1962. Op voor-  
waarde gezalfd.

*Oud-Strijder 14-18 ; Invalid 14-18 ;  
Oorlogskruis met palm ; Zege medaille ;  
Heinnerings medaille oorlog 14-18.*

----

De Heer heeft voor iedereen het aantal jaren  
bepaald, en niemand zal een stap meer zetten.  
Wie immer geleefd heeft in de vreze van den  
Heer zal gelukkig zijn op het einde van de loop-  
baan, en zal door den Heer geprezen worden op  
de dag van het heengaan.

De dierbare overledene was een man van toe-  
wijding in zijn eenvoudig doch rechtzinnig ge-  
loof en zijn ijver voor het werk en de vooruitgang.  
Echt goed en aangenaam van karakter, werd hij  
door iedereen geacht en bemind. Zoals ieder  
sterveling, zo heeft hij ook het kruis herhaaldelijk  
ontmoet, maar edelmoedig aanvaard en kristelijk  
gedragen. De Heer kwam zijn trouwe dienaar  
spoedig halen voor de eeuwigheid. We durven  
vast verhoplen dat Hij deze brave man goed-  
voorbereid heeft gevonden en waardig voor het  
euwig licht en rust in God.

Bemide echtgenote, ik laat U in de eenzaam-  
heid. Genegen dank voor uwe jaren lange steun  
en goedheid. Bid veel voor mij, tot dat de Heer  
me in den hemel heeft aanvaard, zó vindt gij  
ook de troost en de moed voor een eeuwig  
weezien.

Beste kinderen en kleinkinderen, bewaart  
vroom de gedachte aan mijn liefde en toewijding  
voor U. Bid veel uit dank voor al het goede  
dat we U schonken, en troost moeder met nog  
meer zorg en goedheid.

Bid de vier akten a.u.b.

Mevrouw Emile GEENENS-DELANGHE, hare  
kinderen en kleinkinderen ;  
De families GEENENS, MACHET en  
DELANGHE,

danken U van harte voor de  
blijken van genegenheid en  
gebed.

---

Dubar, Ronse