

„Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij geloof zal leven, ook al is hij gestorven.” (Joa. 11,25)



Bid voor de Zielerust

van Mevrouw

Eulalie GEENENS

weduwe van Mijnheer

Richard DE JONGHE

geboren te Nukerke, de 26 december 1868 en zacht in de Heer ontslapen te Ronse, de 31 januari 1960, voorzien van de H.H. Sakramenten.

Onze goede, hoogbejaarde moeder ging zacht naar het Paradijs van de eeuwige rust en vrede.

Het christelijk geloof, dat zij meekreeg van vader en moeder, bewaarde zij door alle beslomeringen en beproevingen van het leven. Zij volbracht plichtbewust en moedig haar levenstaak.

Goede moeder, uw kinderen wenen bij uw heengaan, maar bewaren hun hart in vrede. Zij weten dat ge niet voor u zelf hebt geleefd en zonder meten uw krachten hebt besteed aan het geluk van uw talrijke kinderen. Daarom zal de Heer u verwelkomen : „Kom gezegende van mijn vader ; al wat ge voor uw kinderen deed, hebt ge voor Mij gedaan.”

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, mijn leven is zwaar geweest, maar om uwentwille en om God is alles me lief geweest. Al wordt men nog zo oud, 't leven op de wereld is kortstondig en als rook is het vervlogen. Bidt voor de zielertust van uw ouders en moge de Heer U allen zegenen.

Beminde broeder, zuster en familieleden, weest mij in uw gebeden indachtig, ik zal u niet vergeten bij de Heer.

Heer, geef haar de eeuwige rust en het eeuwig licht verlichte haar. Dat zij ruste in vrede.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mastin, Ronse

Mevrouw Jozef DE JONGHE-T KINDT,
Mijnheer en Mevrouw René DE JONGHE-DE-
RYCKE,

Mijnheer en Mevrouw Germain DE JONGHE-
VANDEN BOSSCHE, kinderen en kleinkinderen,

Mijnheer Jules DE JONGHE-RUBBENS en kin-
deren,

Mijnheer en Mevrouw Gilbert DE JONGHE-DE-
RUYCK,

Mijnheer en Mevrouw Maurice DE JONGHE-
VERSCHUEREN, kinderen en kleinkinderen,

haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

De familiën GEENENS en DE JONGHE,

danken U van harte om de blijken
van genegenheid en gebed.