



Samen met de familieleden, de parochie-gemeenschap en de vrienden, begeleiden wij heden naar het Vaderhuis de Heer

GUSTAAF GEENENS

echtgenoot van Mevrouw

MELANIE DE MESURE

Hij werd geboren te Strijpen, op 8 november 1893 en is overleden in de kliniek St. Elisabeth te Zottegem, op 9 oktober 1978, gesterkt door de genademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk. Hij was lid van de Gilde van het H. Sakrament.

Voor uw meebidden en meevoelen danken U :

Mevrouw Gustaaf Geenens-De Mesure,

Mevrouw Marcel Geenens(+)-Verhasselt
en kinderen,

Heer en Mevrouw André Gyselincx-Geenens,
kinderen en kleinkind,

Heer en Mevrouw André Van Cauwenberge-Gee-
nens, kinderen en kleinkinderen,

Heer en Mevrouw Julien De Ruyver-Geenens
en kinderen,

Heer en Mevrouw André Geenens-Van Canneyt
en kinderen,

Heer en Mevrouw Werner Vanderzwalmen-Geenens
en kinderen,

Mevrouw Willy Moreels(+)-Geenens en kind,

De families Geenens, Dumont, De Mesure en
Van Petegem.

Eenvoudig, zeer werkzaam, met wijs beleid en bekommerd om ons allen, zo leefde onze vader en grootvader. Hij was een goed mens, gediens-
tig en vriendelijk, en in zijn dagelijks doen, blij en gelukkig, want hij had steeds een gulle lach en een goed woord voor ieder die hem benaderde. Graag heeft hij zich ingezet voor het talrijk gezin dat God hem geschonken had, tot de dag dat zijn krachten het niet meer toelieten. Dan mocht hij genieten van een rustige oude dag.

In zijn leven hebben beproeving en tegenslag ook hun aandeel gehad. Vooral het verlies van zijn kinderen... Het kan soms zo'n pijn doen. En toch had hij het leven bovenmate lief. Elke dag die God hem gaf was voor hem een grote weldaad, waarvoor hij oprecht dankbaar was. Zijn leven lang bleef hij een trouwe parochiaan.

Heer, wij bidden U dat vader voort mag leven in onze gedachten en in ons hart ; dat hij in alles waarin hij groot was tot ons mag blijven spreken, juist nu dat hij gestorven is.

Mijn goede echtgenote, zoveel jaren zijn wij samen gelukkig geweest. Laten wij God danken. De liefde en de afhankelijkheid van onze kinderen en kleinkinderen zullen u een troost en een steun zijn in deze grote beproeving. God zegene en beware u.

En gij mijn duurzame kinderen en kleinkinderen, ik heb voor u geleefd en gaarne was ik nog bij u gebleven. De Heer riep mij en ik ga. Ik zeg u allen mijn oprechte dank voor de trouwe gene-
genheid en de eerbied die gij mij steeds hebt
toege dragen. Weest moeders steun en troost en blijft voor mij bidden.

Beste familieleden en vrienden, uw gebed zal voor mij het bewijs zijn van uw blijvende vriend-
schap.

Moge hij met alle overledene gelovigen in Gods barmhartigheid in vrede rusten.