

„Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie leeft in geloof aan Mij zal in eeuwigheid niet sterven.“

(Joh. II.)

†

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

DE HEER

MARCEL GEENENS

echtgenoot van Mevrouw
SUZANNE VERHASSELT

geboren te Strijpen, de 29 mei 1921 en er schielijk overleden de 29 juni 1968, gezalfd met het H. Oliesel „in extremis“.

Lid van de Gilde van het Allerheiligste.

Bij het plots verscheiden van deze goede man, zo in de zomer van 't leven denken we spontaan aan de woorden van de Navolging van Kristus: „Heden leeft de mens en morgen is hij verdwenen. Breekt de morgen aan, denk dat het niet zeker is dat gij de avond bereikt en is de avond gevallen, waag het niet u een nieuwe morgen te beloven. Wees dus altijd gereed en leef zo dat de dood u nooit onvoorbereid aantreffe. Velen sterven plots en onverwacht, want op een uur dat men het niet vermoedt, zal de Mensenzoon komen.“ (Boek 1.23)

Gelukkig de mens, die zoals onze duurzame overledene, steeds bereid wordt bevonden.

Marcel was een vroom en goed mens, een voorbeeldige echtgenoot die leefde voor zijn gezin. Hij was een onvermoeibaar werker die mocht fier gaan op een bloeiende zaak die hij samen met zijn echtgenote opbouwde. Door zijn vriendelijkheid en zijn gediensstig-

heid wist hij zich bemind te maken bij allen die hem kenden. Kruisen en beproevingen bleven hem niet gespaard, doch met geloof en vertrouwen in de Heer heeft hij ze verdienstelijk gemaakt door zijn berusting in Gods H. Wil.

Moge de Heer Zijn trouwe dienaar nu opnemen in Zijn heerlijkheid.

Duurbare echtgenote, beminde kinderen Patrick en Thierry, te vroeg moest ik u verlaten. Uw leed is groot en uw tranen zijn gerechtigd. Zoek troost en sterkte bij de Heer, die in dergelijke beproevingen alleen troost en sterkte geven kan. Ik dank u voor uw grote liefde en de dankbare toewijding die gij mij altijd hebt betoond. Blijven wij verenigd door wederzijds gebed. Tot weerziens.

Beste ouders, schoonmoeder, broeders, zusters, familie en vrienden, ik reken ook op uw gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mevrouw Marcel GEENENS, geboren Suzanne VERHASSELT, zijn echtgenote;

Jongeheer Patrick GEENENS, zijn kinderen;

Jongeheer Thierry GEENENS, zijn ouders;

Heer en mevrouw Gustaaf GEENENS-DE MESURE, zijn schoonmoeder;

Mevrouw Servais VERHASSELT-VAN CAUWENBERGE, zijn schoonmoeder;

Zijn broeder, zusters, schoonbroeders, schoonzusters, neven en nichten;

De families GEENENS, VERHASSELT, DE MESURE en VAN CAUWENBERGE,

zijn zeer erkentelijk voor

Uw blijken van innige deelneming en DANKEN U.