

November, stille maand der doden,  
die zich hult in mist en kou  
gij komt als ieder jaar ons noden  
om biddend langs de zachte zoden  
Hoop te vinden in de rouw.



Gedenk in gebed en offer

Mevrouw

## Marie - Bertha GEENENS

weduwe van de Heer

### René DE SPIEGELEER

geboren te Strijpen op 28 maart 1890 en  
godvruchtig overleden in de Kliniek St-Elisabeth  
te Zottegem op 18 november 1973  
voorzien van de sacramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Kristelijke wijsheid is niet gelegen in een  
kwistig of verfiind spel van woorden, maar in  
stille eenvoud en toewijding waarmee de kris-  
ten Gods wil in zijn daden heeft geschreven.

Bertha was een stille, eenvoudige en  
brave moeder met een onwrikbaar godsver-  
trouwen, dat haar steunde en sterkte in de  
harde dagen van het leven. God alleen weet  
welke offers een moeder van een talrijk kroost  
te brengen heeft. Voortdurend was zij bekom-  
merd om het geluk van haar echtgenoot, kin-  
deren en kleinkinderen. Daarvoor heeft zij  
gewerkt en ook gebeden. In de wederwaardig-  
heden van het leven ging zij ook om troost en  
sterkte bij moeder Maria, die zij elke dag door  
het Rozenkransgebed om bescherming vroeg.

Heer, wij danken U, omdat Gij ons zulke  
goede moeder hebt gegeven, die ons is voor-  
gegaan veel meer nog door haar voorbeeld  
dan door haar woord. Wij danken U, omdat  
wij ze zolang in ons midden hebben mogen  
houden. Wij vertrouwen ze nu toe aan uw goed-  
heid en barmhartigheid.

Mijn beminde kinderen en kleinkinderen,  
uw eerbied, uw genegenheid en dankbare  
liefde hebben mij getroost in mijn leven. Ik heb  
in uw midden een gelukkige oude dag gekend.  
Blijft nu trouw aan het geloof dat moeder in  
uw hart heeft geprent. Leef gelukkig in liefde  
en vrede. Gedenkt mij en vader zaliger in uw  
gebeden. Ook ik blijf bezorgd om uw geluk.  
De Heer zegene en beware U allen. Tot weer-  
ziens.

Beste familieleden en vrienden, ik reken  
ook op een vroom gebed.

Zij ruste in vrede.

De families GEENENS, DE SPIEGELEER,  
DUMONT, HUTSE

zijn zeer gevoelig voor uw gebeden  
en danken om uw medeleven.

---

Dr. L. Jooris Brewaeys - Zottegem