

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**MARIE - ZOË GEENENS**

Weduwe van

Heer **EMIEL VANHOOLANDT**

*Geboren te Nakerke, den 21 September 1876,  
en godvruchtig overleden te Etikhove,  
den 21 October 1943.*

*Gesterkt door de laatste H. H. Sacramenten.*

*Zij was lid der boerinnengilde.*



Zij was een vrouw zonder geveinsdheid; zij was eenvoudig, godvreezend en week af van het kwaad.  
Job.

Zij zag het einde van haar leven naderen met die gerustheid, die de kostelijkste gratie is voor de stervenden, en de zoetste troost voor die hen overleven.  
H. Aug.

¶ Heb medelijden, wij smeeken U, Heer, met de ziel van uwe dienaar voor welke wij U het heilig Zoenoffer opdragen, en U smeeken, dat zij door de kracht van dit offer de eeuwig rust moge ingaan.

Misboek

Beste kinderen bloedverwanten en vrienden, uw liefde en bezorgdheid maakten mij hier het leven aangenaam; blijft mij helpen door uw gebeden.

*Maria, onze hoop, heb medelijden met ons.*

300 d. aflaat.

ZIJ RUSTE IN VREDE.



Voor uw gewaardeerde rouwbetuiging en gebeden  
bij het afsterven van

**Mevrouw Marie - Zoë GEENENS**

weduwe van Heer **EMIEL VANHOOLANDT**, hun  
teergeliefde moeder, schoonmoeder, zuster, schoon-  
zuster, tante en bloedverwante, bedanken U bij deze  
hartelijk.

De familie **GEENENS, VANHOOLANDT & DEWAELE.**