

Een voorbeeldige echtgenoot en vader ging te vroeg van ons heen. Zijn verlies dragen wij met pijn in ons hart.

†

Bid God voor de ziel van
de heer

MICHEL GEENENS

echtgenoot van mevrouw
Agnes Meulyzer

geboren te Parike op 11 oktober 1933 en
godvruchtig overleden in het Akademisch
Ziekenhuis te Gent op 6 augustus 1985,
voorzien van de HH. Sakramenten der zie-
ken en de Pauselijke zegen.

De families

Geenens, Meulyzer,
De Nauw en Miserez
danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Uitg. L. Engels, Hemelveerdegem

Mijn kinderen, ik heb u
al wat ik geven kon, gegeven ;
mijn werkzaamheid, bij dag en nacht,
mijn liefde en heel mijn leven.
Graag was ik nog vele jaren
bij u en bij moeder gebleven
maar 't heeft niet mogen zijn.
God de Heer, die 't al beschikt,
heeft mij tot zich geroepen.
Ik ben nu veilig aangekomen
in het land van d' eeuwigheid.

Het leven van deze goede echtgenoot en
vader is geëindigd als op een calvarieberg.
In stilte heeft hij ten einde toe, zijn kruis
gedragen, moedig, zonder klagen. Met veel
liefde, zorg en toewijding heeft zijn vrouw
hem omringd in die moeilijke en lastige
dagen. Samen zijn zij de weg gegaan van
het lijden. Nu is zijn smart in vreugde
veranderd. Dat geloven wij op Jezus' woord.

Lieve echtgenote en kinderen, dank om uw
genegenheid, uw liefdevolle attenties. Ik
blijf over u waken.

Dierbare moeder, ook voor u is het een
zwaar offer. De Heer weze uw sterkte.

Beste familielieden, dank om alles, dank
vooral aan u Wilfrid voor wie er niets te
veel was.

O. L. Vrouw van 7 smarten, wij hebben
betrouwen op u.