

T
TOT VROOM AANDENKEN

aan de Heer

MICHEL GEENENS

echtgenoot van Mevrouw

MADELEINE VANDERSPIEGEL

geboren te Ronse op 5 april 1902 en
er godvruchtig overleden op 27 september 1980,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Het is na een lange lijdensweg dat onze dierbare overledene aan onze genegenheid is ontruikt. Wij zullen nooit het geduld vergeten met hetwelk Michel de jarenlange beproevingen heeft gedragen. Grote steun vond hij hierin in de bezorgdheid van zijn echtgenote, die tijd nog moeite spaarde om dag en nacht te helpen, niets was haar teveel. De genegenheid van zijn kinderen en kleinkinderen waren een grote steun in die zware dagen.

Michel is de weg gegaan van gerechtigheid, trouw vervulde hij zijn plicht als echtgenoot en vader. Dat alles gaat niet verloren. Want wat goed is vericht door de kracht die God ons geeft wordt een bron van eeuwig leven.

Mijn goede vrouw Madeleine, het was zo goed omringd te zijn, door uw liefde hebt ge zoveel mijn lijden verzacht, dank voor alles, wij blijven verenigd over de dood heen.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en David, ik heb U het voorbeeld gegeven van goedheid en rechtvaardigheid, doe het verder ook, zo wordt uw levenschoon, wees nu verder goed voor moeder en grootmoeder, die U ook zo lief heeft.

Op een gebed van alle familieleden en vrienden durf ik rekenen en zeg er hun dank voor.

Rouwdienst R. De Vos en Zoon, Groeneweg, Ronse

Mevrouw Michel GEENENS, geboren Madeleine VANDERSPIEGEL,
Heer en Mevrouw José GEENENS-BAERT, kinderen en kleinkind,
De families GEENENS, REYNAERT, VANDERSPIEGEL en
VANDERHAEGEN,

danken U voor de blijken van innige deelneming.