



TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Philemon GEENENS

echtgenoot van

mevrouw Yvonne VANDE MAELE

geboren te Hemelveerdegem op 21 april 1899
en godvruchtig overleden te Anderlecht
op 23 juni 1980,

gesterkt door de H. Sakramenten.

—

Oud worden is rijpen als een vrucht aan de boom des levens. Vruchten rijpen om geplukt te worden. De mens rijpt door de jaren heen **om door** God binnengehaald te worden in **het** eeuwig leven.

Zo wordt de ouderdom wel eens de herfst van het leven genoemd. Voor Philemon is het een lange en mooie herfst geweest. De late zon van het gelukkig samenzijn met zijn echtgenote heeft nog veel heldere levensdagen gebracht.

Nu is dit alles ten einde.

De zon lijkt nu wel ondergegaan in de donkere winter van de dood.

Voor de gelovige echter is deze dood geen

kille levenswinter. Want God roept de mens tot leven ook als hij naar het lichaam dood is gegaan.

Op dit beslissend levensuur wordt alles wat de mens geweest is en betekend heeft voor zijn medemensen weer belangrijk en waardevol. Als hij maar te midden van zijn menselijke zwakheid meer geluisterd heeft naar de stem van het goede dan naar die van het kwade.

Zo iemand is Philemon geweest. Hij wist wat zijn levensplichten waren. En hij heeft ze ook volbracht.

Bidden wij nu samen met zijn goede echtgenote en zijn dierbare familie dat zijn lange rusttijd na de arbeid van zijn leven nu moge openbloeien tot een welverdiende en eeuwige rust bij God.

Rechtvaardige God, wees ook voor hem genadig en barmhartig.

—

De families GEENENS, VANDE MAELE,
MACHTELINCKX en VAN WIJNENDAELE

danken U oprecht voor de blijken van genegenheid en deelneming in hun rouw en voor uw vroom gebed.

—

Uit. L. Engels, koster, Hemelveerdegem