

Gij neemt het leven niet af, Heer,
Gij maakt het nieuw.



Gelovend in het eeuwig leven
bidden wij voor de zielerust
van de heer

REMI GEENENS

geboren te Hemelveerdegem op 17 december
1897 en godvruchtig overleden in de Sint-
Franciscuskliniek te Brakel op 28 mei 1982,
gesterkt door de Sakramenten der zieken.

Zalig wie lijden durft aanvaarden.
Zo leren ons de Schriften.
Maar wij, kleingelovigen, wij weten beter :
Wij stijgeren ertegen,
althans zolang we dit nog kunnen.
Toch zijn er mensen die hun leed
stilletjes weten te dragen.
Ze laten het aan God over
wat het allemaal betekenen mag
en hoe het verder uitdraaien zal.
Dag aan dag leren ze geduldig zijn,
dragen en verdragen.
Zo iemand was Remi.
Met zijn ziekte en de last van de ouderdom
wist hij zich in Gods hand.

Gelouterd en gerijpt door het leven
groeide in hem stilaan
het verlangen naar het andere leven.
Nu hij die grote stap heeft gezet
bidden wij :

Vader in de Hemel,
Uw goedheid is zonder maat ;
ze overtreft al onze verlangens en
verwachtingen.

Neem nu ook Remi op in Uw
eeuwig leven.

Schenk hem, in Uw grote barmhartigheid
vrede en rust en onvergankelijk geluk.

Dat hij, levend bij U,
mag waken over ons allen
maar vooral over Tante Maria,
die zoveel gedaan heeft
om zijn lijden te verzachten.
Dat hij onze voorspraak
en ons gebed mag zijn bij U, God,
die ook eenmaal ons tijdelijk bestaan
zult voltoeien in de eeuwige vreugde
van Uw heerlijkheid.

De families Geenens en Machtelinckx
danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem