

Het is het voorrecht van
wie veel geleden heeft
een goed mens te zijn.. (FVE)



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Gustavus G E E R A E R T

echtgenoot van Mevrouw Irene DE POPPE

geboren te Gent op 26 april 1902
en overleden in het Akademisch Ziekenhuis
te Gent op 6 februari 1982,
voorzien van de H. Sakramenten. 79

Het is met een dankbaar hart dat wij af-
scheid nemen van deze goede man.
Stil en werkzaam was het leven van de
dierbare : waardig, plichtsgetrouw en met
grote toewijding heeft hij hier op aarde zijn
taak vervuld.

Vol genegenheid was hij voor zijn echtgenote,
kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen,
familieleden en vrienden.

Gezien de hoge ouderdom van de dierbare
wisten we, dat hij op korte tijd, in gezond-
heid achteruitging, maar vermoedden niet dat
zijn einde zo nabij was.

Mijn dierbare echtgenote samen hebben wij
lief en leed gedeeld, dank om alles, het zorg-
volle leven gaat nu voor u verder.

Bemide kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, dank om alles wat u in liefde

voor mij hebt gedaan, blijf voor moeder een
troost en een steun, bewaar mijn aandenken
in uw hart.

Gij allen die mij genegen waard bloedver-
wanten, familie, vrienden en kennissen, dank
om uw genegenheid.

Ik ga heen met de beste herinnering aan u
allen.

DE FAMILIES

danken voor de blijken van deelneming
en voor uw medeleven.

Rouw M. WAEYENBERGHE
Brugsesteenweg 402, Mariakerke - Tel. 26.88.27

CORNELIS-WONDELGEM