

En God zag dat het goed was...

†

Wij gedenken in onze gebeden

Eerwaarde Zuster

Angèle Geeraerts

van de Zusters van O. L. V. van Afrika
(Witte Zusters)

*geboren te Melsbroek op 19 april 1904 en in de
Heer ontslapen te Ruyigi (Burundi) op
22 december 1974, gesterkt door de
Genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.*

Men heeft het zo treffend gezegd :

« De Schepping was het begin en het Oordeel zal het einde zijn. Bij het begin en het einde van alles spreekt God zijn oordeel uit. Het eerste over het werk dat zuiver uit zijn handen is gekomen : En God zag dat het goed was. Het tweede over hetzelfde werk waarop de mens zijn stempel heeft gedrukt : het oordeel bij de voleinding, »
Elke mens wordt door God tot het bestaan geroepen met de eigen opdracht voor God te leven en voor zijn medemensen.
In het spoor van de Heer, langs de weg die

Hij is voorgegaan, heeft onze geliefde zuster haar levensopgave tot een goed einde gebracht. Er steeds naar strevend haar levensweg te gaan zoals zij het vanaf haar prille jeugd had gedroomd.

Eerlijk voor God, heeft zij zich ingezet om te leven voor God en voor zovelen die zij op haar weg ontmoeten mocht. Onder die vele anderen de kinderen die zij als jonge onderwijzeres heeft gevormd. De Burundese vrouw die zij gedurende ruim vierenzeventig jaren heeft bijgestaan. Meer bepaald de inlandse zusters, de « Bene Theresia » die zij in hun levensopgang heeft mogen begeleiden. Haar eigen kloostergemeenschap waarin zij wilde leven en sterven.

Moge de Heer bij het eind-oordeel over het leven van onze dierbare zuster, het oordeel van bij het begin be-amen :

En God zag dat het goed was...

*De familie en de Witte Zusters
bedanken U voor uw kristelijke
deelneming.*