

*Denk aan mij terug  
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.  
Denk aan mij terug  
in de stralende zon  
hoe ik was toen ik alles nog kon.*



Liefdevol aandenken aan

## Annemie Geerts

Stichter en voorzitter van Danscollectief Laverdijn

Zij werd geboren te Beveren-Waas  
op 9 augustus 1952  
en is thuis in familiekring overleden  
te Geraardsbergen  
op 10 september 2013.

Sedert 20 maart 1974 in de echt verenigd  
met Lucien (Luc) Van Schoors.

---

Haar echtgenoot, kinderen, kleinkind en familie  
danken u voor uw oprecht medeleven.

Als ik doodga, huil maar niet  
ik ben niet echt dood moet je weten  
het is maar een lichaam dat ik achterliet  
dood ben ik pas als jij me bent vergeten.

En als ik doodga, treur maar niet  
ik ben niet echt weg moet je weten  
het is de heimwee die ik achterliet  
dood ben ik pas als jij dat bent vergeten.

En als ik doodga, huil maar niet  
ik ben niet echt dood moet je weten  
het is het verlangen dat ik achterliet  
dood ben ik pas als jij dat bent vergeten  
dood ben ik pas als jij me bent vergeten.

*Bram Vermeulen*

