

Dankbaar om wat vader voor ons is geweest.
Vertrouwen we hem toe aan de Heer van
alle leven.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Benoit GEERTS

echtgenoot van Mevrouw

Astrid VAN DEN NEUCKER

geboren te Smeerebbe - Vloerzegem
op 15 april 1912 en godvruchtig overleden in
het Sint-Elisabethziekenhuis te Zottegem op
8 februari 1989, nadat hij de Pauselijke Zegen,
de H. Teerspijze en de Ziekenzalving ontvan-
gen had.

—
Rustend postbode.

—
Hoe zou deze man instemmen met dit psalm-
woord : « God, ik dank U voor het wonder
van mijn leven. Mijn dagen waren al door U
geteld voordat de eerste nog was aange-
broken ».

Als zeer klein kind verloor hij zijn vader
die sneuvelde op 22 oktober 1914, en pas
twee jaar oud ontnam de dood hem ook zijn
moeder. Alsof ook dit heengaan was voorzien
las men op zijn vaders doodsprentje : « Be-
minde bloedverwanten, aan u laat ik de zorg
over het weesje. Gij zult zijn steun zijn ». Hij
die in zijn jeugd geen huiselijk geluk of
familiale geborgenheid kon ervaren, zou later
samen met zijn geliefde echtgenote een gezin

in het leven roepen, dat als kenmerken dragen
zou : gelovige opvoeding, ouderlijke bezorgd-
heid en goedheid, onderlinge verantwoordelijk-
heid, huiselijke gezelligheid. Overtuigd kristen
op alle levensterreinen was hij voor zijn
medemensen de gulhartige man, steeds vrien-
delijk, de lach op het gelaat, meelevend met
het wel en wee dat de naaste ten deel viel.
Als postbode had hij de grote hoedanigheid,
begrijpend te kunnen staan, tegenover mensen
die hij goede of slechte tijdingen bracht.

Dierbare echtgenote, wat hebben wij van
elkaar gehouden, onze kinderen hebben er
ons meermaals om bewonderd. Hoe groot was
uw bezorgdheid om mij. Ik dank God en u
omdat we samen zo lang alles voor elkaar
mochten betekenen.

Lieve vader, wij, uw kinderen, hebben steeds
naar u kunnen opzien. Eens het volle leven
in, begrepen we nog beter wat vader voor ons
betekend had en voor ons gedaan had. Wij
allen voelden ons steeds aangetrokken naar
onze thuis en gaarne kwamen we voor u en
moeder karweitjes opknappen. Nu kunnen we
maar één woord uitspreken : « DANK U ».

God, neem ons vader op in Uw vreugde,
en laat zijn goedheid in ons hart bewaard
blijven.

†

De families GEERTS, VAN DEN NEUCKER,

BREMIELS en VAN WIJNENDAELE,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Begrav. Haustraete-Ritserveldt - (054) 50 10 59