



"Ik ben de Verrijzenis en het Leven".

Dankbaar aandenken aan

DE HEER  
**Frederik GENBRUGGE**

echtgenoot van Mevrouw  
Georgette LIMPENS.

Geboren te Velzeke op 26 november 1934  
en thuis, rustig in familiekring overleden te  
Sint-Maria-Oudenhove op 17 februari 1995,  
gesterkt door de H. Sacramenten "der zieken".

—

Lieve Popo,

Ja, "Popo", zo noemden wij jou.  
Je was niets anders gewoon.

Velen keken op toen zij dat hoorden maar dat deerde ons  
niet. Het was en bleef "Popo", ook nu nog, zelfs al ben je  
niet meer bij ons.

In onze herinneringen bewaren we van jou, Popo,  
het beeld van een goede, eenvoudige vader. Samen met  
mama heb je gewerkt voor jouw gezin. Een leven van  
werken, kommer en zorgen, nooit waren je handen rust-  
teloos, steeds bezig voor anderen en vooral voor ons...  
Tot het noodlot toesloeg. Je werd ziek en dan nog zei je  
"Och, na Nieuwjaar ga ik weer aan de slag" tot je voelde  
dat het niet meer zou gaan.

Popo, het is zo moeilijk te geloven dat je er niet meer  
bent. Je dagelijkse bezoekjes na je werk, eerst bij Claire,  
dan bij Inge, wij zullen ze zo missen. Als we je in huis niet  
zagen wisten we beter, je was bij jouw duiven, tot ook dat  
niet meer kon.

De leegte die je achterlaat is zo groot. Wij kunnen niet  
uitdrukken hoezeer wij je missen. Wij hadden nog zoveel  
willen zeggen.

Eén ding willen wij je toch nog zeggen: "Wij hielden en  
houden van jou" voor ons was jij de bovenste beste vader.

Wij vertrouwen U nu toe aan de Hemelse Vader en  
geloven dat jij daar voor altijd gelukkig zult zijn en dat wij  
elkaar ooit eens zullen weerzien.

Claire en Inge.

Dank aan de familieleden voor hun wekelijkse of da-  
gelijkse bezoekjes.

Dierbare echtgenote, na zovele jaren van vreugde  
en zorg valt het afscheid zéér zwaar. Wij hadden het ons  
helemaal anders voorgesteld, maar het mocht niet zijn.

Dierbare kinderen, Famke, Stig en Joran, graag had  
ik jullie nog wat willen volgen en zien opgroeien. Als jullie  
morgen aan mij denken "aan pépé Popo", wees er dan  
van overtuigd dat ik diep in mijn hart voor altijd bij jullie blijf.  
Wees lief voor mama en omring haar met liefde zoals wij  
die voor jullie hebben gehad.

De families GENBRUGGE-LIMPENS-DE VUYST  
en VAN RUYSKENSVELDE danken U voor uw medele-  
ven en gebed.

Namis: dinsdag 21 maart 1995 om 18.45u.

Drukk. H. Maginet, Zottegem - Begr. Raoul, Brakel

