

In zulk een spoedig afsterven werpen wij ten hemel
het heilig anker der hoop. Bossuet.

†

Bid voor de ziel van Mijnheer

DÉSIRÉ GERARDI

Echtgenoot van Mevrouw

IRMA VAN DER LINDEN

geboren te St Martens-Lierde, de 15 September 1882.
en haastig overleden te Elst,
de 26 November 1951.

Gezalfd met het H. Oliesel.

Hij was lid van de Bond van het H. Hart.

Dit is onze roem : de getuigenis van ons
geweten dat wij in de eenvoudigheid des
harten en in de gerechtigheid Gods in de
wereld hebben gewandeld. 2 Cor. 1, 12.

Deze brave man, wiens plotseling heen-
gaan ons treft, was 'n voorbeeldige echt-
genoot en 'n bezorgde huisvader die de
achtung genoot van iedereen.

In zijn diep-kristelijke overtuiging putte
hij de moed om zijn talrijk kroost groot te
brengen en op te voeden in eer en deugd.
De aardse goederen beschouwde hij als on-
bestendig en vergankelijk, hij hechtte alleen
belang aan hogere waarden, daarom mag
hij hopen dat het eeuwig loon hem niet
zal ontgaan.

Bemide echtgenote, mijn spoedig af-
scheid valt U zwaar, doch schep moed, de
Heer zal U troosten en opbeuren als gij

tot Hem uw toevlucht zoekt; en gij, mijn
dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn
trots en mijn roem, helpt moeder gans uw
leven en weest mijn ziel indachtig in uw
gebeden.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(7 j. en 7 q. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! (300 d. afl.)

Zeer getroffen door Uw bliken van
diep christelijk medevoelen, bieden U
hiervoor hun welgemeenden dank :

De Familiën GERARDI, BRUYN-
OOGHE, VAN DER LINDEN en DE
PREZ.

Drukk. De Ruyver. Nederbrakel.