

H. Maria, Moeder Gods, help ons en richt ons.



TOT VROOM AANDENKEN VAN

Mevrouw

Ivonne, Cyrilla, Aloïsa Gerardi

echtgenote van de Heer

VICTOR MINNAERT,

geboren te Elst op 2 december 1925 en
overleden in het Akademisch Ziekenhuis
te Gent op 17 februari 1973,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Menselijke woorden zijn hier pover en schamel bij het verlies van deze beminde echtgenote en moeder, van wie de werkkraft en de steun onmisbaar was.

Al veroorzaakt het aandenken nu nog een snepende pijn, toch breekt eens het licht en de genade van de moed door, die ons zal steunen om voort te stappen; en iedere stap die wij zetten, zal licht en kracht geven om verder te gaan op de weg, die voor ons ligt.

Laten wij dan in volle vertrouwen bidden en steunen op de Goddelijke Voorzienigheid, die samen met onze goede wil, alles ten beste kan schikken. Hoe meer wij dit kunnen hoe sterker en moediger wij zullen zijn.

Beste echtgenoot en kinderen, hartelijk dank voor uw toewijding en zorgen in deze moeilijke omstandigheden. Blijft altijd eensgezind onder elkander in vreugde als in lijden en zoekt uw geluk in de werkzaamheid en de

eerlijke plichtsvervulling; op de drempel van de eeuwigheid ziet men zeer goed in dat deze onze redding zijn en eeuwigheidswaarde bezitten.

In deze eenzaamheid grijpen wij naar de H. Schrift, het woord van God, waarin Paulus zegt « God heeft zijn eigen Zoon niet gespaard... wie zal ons dan scheiden van de liefde van Kristus » ?

Als gij dan met Kristus ten leven zijt gewekt, zoekt dan wat boven is... zint op het hemelse. Uw leven is nu geborgen met Kristus in God.

Wil nu rustig de vier akten bidden.

Voor uw medeleven in deze voor ons zo pijnlijke rouw, danken U

de families GERARDI, VANDERLINDEN,
MINNAERT, HOEBEKE.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel