



VROOM AANDENKEN VAN

## JOZEF-MICHEL GERARDI

echtgenoot van Mevrouw  
**Bertha DE TEMMERMAN**

geboren te Elst op 26 januari 1906 en godvruchtig  
overleden te Opbrakel op 5 juli 1969, voorzien  
van de H.H. Sakramenten der zieken en de  
Pauselijke Zegen.

Hij heeft bescheiden en eenvoudig zijn taak  
volbracht. Een van de velen die om den brode  
het ondankbare mijnwerk heeft aangevat en er  
aan ten onder is gegaan.

Vroegtijdig werkonbekwaam en dan ten prooi  
aan steeds ergere narigheid, die ten slotte eindigt  
op de gekende triestige wijze. Zij weten  
het vooralleer er aan te beginnen, maar wat  
moesten zij doen? Wellicht hadden zij geen andere  
keuze. Intussen maar voortdoen en hopen  
dat men het er goed moge van af brengen. Op  
goed geluk wagen zij hun kans, hun leven.  
Tenslotte is het toch de inzet van een man een  
familievader die zich verantwoordelijk acht voor  
de zijnen. "Groter liefde heeft niemand, dan hij  
die zijn leven geeft voor de zijnen."

Bemide echtgenote, lieve kinderen en klein-  
kinderen, ik heb voor u al gedaan wat in mijn  
mogelijkheden lag. Gij weet het. Gij hebt mij  
eveneens met uw warme en geduldige genegen-  
heid omgeven toen ik ellendig was en mijn last  
zwaar om dragen. Ik ben u allen daarvoor zeer  
dankbaar. Zolang men bidt voor een mens die  
is heengegaan, zolang vergeet men hem niet.  
Wil ook mij niet vergeten. Dat de Heer u allen  
liefdevol verenigd beware.

Heilige Barbara, patrones der mijnwerkers, bid  
ook nu voor mij.

De families GERARDI, DE TEMMERMAN, VAN  
DER LINDEN en ROMEINS,

zijn zeer erkentelijk voor de blij-  
ken van deelneming in de rouw en  
danken U.