

Mijn kinderen, ik heb u al wat ik geven kon gegeven, mijn werkzaamheid bij dag en nacht, mijn liefde, zorg en leven. (G.G.)

†

TOT VROME GEDACHTENIS AAN
MEVROUW

Marguerite, Elisa GERARDIE

weduwe van de Heer
Joseph, Franciscus WITTEBROODT,

geboren te Zegelsem op 3 oktober 1911 en
godvruchtig thuis overleden op 5 mei 1987,
voorzien van de HH. Sakramenten.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

De wegen van de Heer zijn zeer verscheiden en op allerlei wijzen doet Kristus zijn ontmoeting met de kinderen van zijn Vader. Op haar lijdensbed is Margriet gehecht geweest als de Heer aan zijn kruis. Haar ziel was gelauterd in het vuur van de maanden van beproeving.

Met een uitzonderlijk geduld en een bewonderenswaardige zachtmoedigheid heeft zij maanden haar leed gedragen. In geloof en offervaardigheid vond zij nochthans troost en sterkte om toch moedig en tevreden te zijn. Godsdienst was voor haar geen ijdel woord: zij beleefde haar geloof. Daar vond zij opbeuring en kalme berusting, daar putte ze de eenvoud, haar geduld, haar blijde omgang met kinderen, kleinkinderen en medemensen.

Niettegenstaande haar lange ziekte leefde ze gaarne en was zij er nog overal graag bij.

Haar kinderen en kleinkinderen hebben haar dag en nacht verzorgd en bijgestaan gedurende zovele maanden, ze deden het graag voor moeder. Wat een vertroosting moet het zijn voor een zieke onophoudelijk zoveel daadwerkelijke liefde van zijn naastbestaande te ondervinden.

« Eert vader en moeder » is een grote opgave voor elk mens, het is een onderdeel van het grote liefdegebod dat de Heer Jezus ons gegeven heeft.

Kinderen, mijn leed hebt gij meegedragen en het werd er lichter door. Dank u voor uw toegewijde zorgen. « God zegene u, God beware u ». Beminde kinderen en kleinkinderen dank voor uw allertrouwste liefde. Wees niet al te bedroefd, ik ben in de vrede van de Heer. Kijk naar mijn leven, neem daaruit alles wat goed is en overweeg dat bij uzelf. Vergeef mij mijn gebreken en tekorten. Familieleden, geburen, verpleegsters en allen die mij enigzins wel hebben gedaan, weet dat ik u dankbaar ben.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen in U.
H. Maria, troosteres der verdrukten,
bid voor ons.

Voor uw medeleven en gebed danken U
de families
GERARDIE, WITTEBROODT,
PONCEAU, LAFORT.

Rouwleiding RAOUL bvba, Brakel
Druk. Devieeschouwer-Hoste en zonen, Brakel