



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

PAUL, HENRI GERARDI

zoon van

Jozef GERARDI en Marie SPITAELS

geboren te Nederbrakel op 24 april 1949 en
godvruchtig overleden in de kliniek Zusters van
Barmhartigheid te Ronse op 7 augustus 1993,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

De families **GERARDI** en **SPITAELS**,

zijn U dankbaar voor uw blijken van
kristelijke deelneming in hun rouw.

Na een korte ziekte, heeft onze overledene
afscheid moeten nemen van dit leven. Het heen-
gaan bedroef ons, omdat wij zelf deze stap
met de overledene niet kunnen meemaken. Wij
blijven achter met de pijn en het verdriet, met
het gevoel van een lege plaats, die door nie-
mand anders dan door hemzelf kan opgevuld
worden.

Graag hadden wij hem nog bij ons gehouden,
maar de Heer zegt : " Mijn wegen zijn niet uw
wegen ".

Daarom buigen wij het hoofd en bidden tot de
God van het leven :

God, Gij zijt onze Schepper,
Gij geeft het leven.
Laat ons niet alleen met onze twijfels.
Schenk een nieuw bestaan
aan uw dienaar Paul,
want op U stelt hij zijn hoop.
In Uw zoon Jezus hebt Gij ons getoond
dat Gij ons voor eeuwen
wilt gelukkig maken.
Schenk ons Uw Geest en Uw Licht
in de duisternis van onze vragen.
Heer toon hem Uw barmhartig gelaat.
Heilige Maria, bid voor ons
nu en in het uur van onze dood.

Mijn dierbare ouders, broers en zusters, fami-
lieleden en vrienden, vaart wel !

Denk aan mij in uw gebeden.