

« Het Licht schijnt in de duisternis. » Joh.



In geloof en gebed zijn wij hier samen rond de

HEER

Victor, Cyriel GERARDIE

weduwnaar van
Mevrouw Clara DE BLAUWE.

Geboren te Zegelsem op 12 september 1908 en godvruchtig overleden te Ronse in het Burgerlijk Ziekenhuis op 20 december 1983, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

In deze Kersttijd, waar wij de verlossende komst van de Messias vieren, is deze brave en eenvoudige man de eeuwige Vrede binnengetrepen.

Dit mensenleven was vooral getekend door tegenslagen en lijden.

Als loodbewerker heeft hij dikwijls gewerkt en gezwogen in ongezonde omstandigheden. Dit heeft dan ook zijn latere levensjaren sterk getekend en beïnvloed. Wij hebben hem dikwijls zien snakken naar een beetje adem, naar wat zuurstof. Als het af en toe iets

beter ging was hij al heel tevreden en de koning te rijk.

Zijn twee laatste levensjaren was hij bijna voortdurend gehospitaliseerd en heeft hij in zijn ziekbed maanden lang liggen worstelen tegen de dood.

Uiteindelijk kwam de dood voor hem aan meer als een verlossing in plaats van een straf.

Dank zij zijn diep geloof en zijn vertrouwen op Gods helpende liefde heeft hij zijn zwaar kruis moedig gedragen.

Wij geloven dat God hem nu zal opnemen in zijn eeuwige Liefde en hem zal belonen voor al zijn lijden en strijden.

Hij is voor ons allen een toonbeeld geweest van geduld en echte liefde.

Dat hij nu ruste in vrede.

De families GERARDIE, DE BLAUWE,
PONCEAU, MUYSHONDT,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Begravenissen A. Marroyen, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel