

In het kruis ligt ons heil geborgen, van het kruis
daalt het leven voor onze zielen af.

+

BID VOOR DE ZIEL

van MEVROUW

PRUDENCE GERSOULLE

Weduwe van Mijnheer
LEOPOLD PILATE,

geboren te Geraardsbergen de 3 October 1873
en er overleden de 8 April 1955, gesterkt door
de laatste HH. Sacramenten.

De hoge ouderdom is een erekroon, wan-
neer hij op de weg der gerechtigheid gevon-
den wordt.

Zalig de mens, die dagelijks het uur van zijn
dood voor ogen heeft en altijd bereid is om
voor Gods rechterstoel te verschijnen.

De dierbare overledene was eenvoudig en
goedhartig ; een trouwe echtgenote en goede
moeder. Door allen die haar kenden was ze
geëerd en bemind.

Bevrijd de ziel van de afgestorvene, o Heer,
van alle zonden. Moge zij met de hulp van uw
genade aan het wraakgericht ontkomen en de
zaligheid van het eeuwig Licht genieten.

Vaartwel, kinderen en kleinkinderen, ik dank
u voor uw liefde en genegenheid. Bidt voor
mij en blijft mij steeds gedenken.

Drukk. De Croo, Overboelare.



De Familiën GERSOULLE, PILATE, GOWIE en
VEREECKEN,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene

DANKEN U.