



DANKBAAR AANDENKEN  
AAN MEVROUW  
**Alice-Martha GEVAERT**

echtgenote van de heer  
Gerard - Emiel DE MEESTER

geboren te Machelen-a-d-Leie  
op 14 maart 1927 en godvruchtig  
overleden in de O.-L.-Vrouw van  
Lourdeskliniek te Waregem  
op 13 juni 2011, gesterkt door de  
Sacramenten der zieken.

Lid van OKRA Machelen

---

Haar echtgenoot,  
haar kinderen, kleinkinderen  
en achterkleinkind

danken u oprecht om uw medeleven  
en om de steun van uw gebed.

Laat mij zachtjes rusten.  
Mijn lichaam is voorbij,  
maar mijn ziel is nog vol liefde.  
Mijn lichaam is licht geworden  
als een korrel zand,  
die meegenomen door de wind  
alle gewicht verliest,  
om rust te vinden onder stille sterren.

Geef me die vleugels.  
Geef me vrij.  
Maar herinner mij, in alledaagse dingen.  
Verberg mijn naam niet,  
tussen plooiën van verdriet.  
Praat over mij, alsof ik maar eventjes weg ben!  
Zolang ik voort besta in jullie tekens en verhalen,  
zolang zal ik tot jullie leven behoren.

---

Namis in de kapel Maria Hulp der Christenen,  
zondag 24 juli 2011 om 11 uur.

---

Rouwleiding Van De Vyver, Lijsterstraat 52, Zulte - Tel. 09 / 388 79 21  
Druk Gontran Voet, Donkerstraat 72, Machelen - Tel. 09 / 386 25 63