



Zeer erkentelijk voor de bliken van
deelneming

Mevrouw G. Gezels-Carlier,
De Heer en Mevrouw E. Van Wymeersch,
De Heer en Mevrouw A. Moens.

Begr. W. Vangrunderbeek DRUK VAN WILDERODE, ZAVENTEM

Gedenk in uw gebed de ziel van

DE HEER

Gerard GEZELS

echtgenoot van mevrouw Leona CARLIER,

geboren te Oudenaarde op 4 november 1908
en godvruchtig overleden in de St.-Jozefs-
kliniek te Vilvoorde op 2 februari 1981, gesterkt
door het sakrament van de zieken.

Een vrolijke en brave man die gedurende zijn
leven hier op aarde gezwoegd heeft voor
zijn gezin is door onze lieve Heer terug-
geroepen, niemand kan Gods wil begrijpen,
ondoorgroendelijk zijn Gods wegen.

Niettegenstaande zijn ongeneeslijke ziekte
was hij altijd tevreden en heeft hij nooit
geklaagd.

Zijn vrolijk en geduldig karakter verzachten
het leed van zijn familieleden welke hem met
liefde en zorg omringden.

Met gelatenheid heeft hij zijn beproevingen
doorstaan.

Hij was goed voor vrouw en kinderen, vrien-
delijk voor al dezen die hem naderden, kalm
en zacht.

Beminde echtgenote, de dood heeft mij
verlost van mijn aardse leed. Ik sterf gerust,
want vijanden heb ik U niet achtergelaten.

Dank voor de genegenheid en zorgen mijn
betoond gedurende de hulpeloosheid ten
tijde van mijn ziekte.

Wees niet bedroefd om mijn heengaan want
God heeft mij behoed voor grotere ellende.

Strooi vreugde en liefde rondom U : dat zal
mijn troost en eeuwige vrede zijn.

Jesus Christus, onze Heer, Uw wil geschiede
op aarde als in de hemel, dank U !