

Jesu zoet
ons herte bloedt
en 't breekt van niet te klagen !



BID VOOR DE ZIEL
van MIJNHEER
HUBERT GEZELS

Rustend o/off. der Rijkswacht
Oud-strijder 1940 - 1945.
echtgenoot van Mevrouw

VALERIE VAN WAMBEKE

geboren te Bevere bij Oudenaarde de 21 oktober
1905 en godvruchtig overleden in het Academisch
Ziekenhuis te Gent de 3 september 1964, gesterkt
door de troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk
en de Pauselijke Zegen.

Een brave man was hij, oprecht, en in geen doeken
en lag zijn hert, maar op zijn blote hand te zoeken,
en op zijn tonge, die de rechte waarheid sprak,
't zij wien zijn ruwe deugd ooit meê- of tegenstak.

Hij diende. Diende God in al die hem geboden,
maar anders geen van al de valse wereldgoden
en was hij slavelijk verbonden. Vrouwe en kind,
zijn Meester en zijn Werk, naast God van hem be-
[mind,

getuigen 't openbaar, beschamend onze tijden.
Die één uit honderd was, hij komt dan te overlijden !

God ruste zijne ziel ! En, als voor hem en al
die leefden de ure slaat dat elk herleven zal,
dat zijne vrienden toen, hem kennend, zeggen
mogen:
Gods woord is waar, hij sprak, nu zien wij 't onbe-
drogen,
dat weldoen op der aard wel hebben doet nadien,
en 't eeuwig Licht, voor loon, en 't eeuwig leven
[zien.
Guido Gezelle



De familiën

GEZELS,
DE PRAETER,
VAN WAMBEKE,
VAN DEN DRIESSCHE,

danken U voor Uw blijken
van deelneming.