

Gij Heer zijt onze enige Hoop !

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

MAGDALENA GEZELS

echtgenote van de heer Joseph VIJLS

Geboren te St.-Blasius-Boekel op 7 juni 1919,
en ontslapen in de Heer in het A.Z. op het
feest van Kristus-Koning 21 november 1982.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten

Lid van de Kristen Bond der

Gepensioneerden en bestuurslid van de
K.V.L.V.

Lid van de H. Hartbond en van de Confrerie
van de H. Blasius.

Een doorkristelijke, voorbeeldige parochiane
en ingoede moeder is ons en in het bijzon-
der haar schoone gezin ontvallen : een uit-
zonderlijke parel van een vrouw.

Wat heeft Madeleine, ons allen zo dierbaar,
een eenvoudig maar schoonverdienstelijk
leven geleid. Voor ons te vroeg afgebroken
maar wellicht toch rijp voor haar en ons
aller Hemelse Vader, die zij zo goed heeft
gediend in goede en schone, maar ook in
vele voor haar, pijnlijke dagen. Al betrekke-
lijk vroeg heeft de dierbare overledene, als
moeder van een groot opgroeiend gezin,
allerlei narigheden — met moed en zelfop-
offering gedragen. Tot haar kruisweg, — nu
twee jaar geleden — voorgoed is begonnen.
Het wonder van haar genezing, bij haar bede-
vaart naar Lourdes, is niet gebeurd. Maar was
zij zelf vóór haar bedevaart en nog meer
erna, geen wonder van een lieve vrouw dank
zij Onze-Lieve-Vrouw ?

Wie haar ontmoette, bij haar thuis of elders,
ontmoette een innemend-vriendelijk mens.

Wie haar bezochten in haar ziekte — tot
dokters en verpleegsters toe — werden ge-
sticht door haar moed en haar vertrouwen in
Hierboven, die zij putte uit haar groot ge-
loof.

Meer nog, haar echtgenoot, kinderen, wijzelf
en haar medezieken werden door haar zelfs
bemoedigd.

Niet te verwonderen dat allen die haar ken-
den en met haar omgingen veel van haar
hielden. Zou Onze-Lieve-Heer, Die van ons
allen houdt, niet in het bijzonder van haar
gehouden hebben ?

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinde-
ren, mijn lijden en uw mede-lijden, hoe pijn-
lijk en niet-wenselijk ook, is voor gelovige
mensen als wij, nooit tevergeefs of onzinnig.
Wij hebben een Vader en Verlosser die ten-
slotte alles ten beste regelen hoe moeilijk
het soms waarneembaar en te aanvaarden is.
Houdt goede moed ; ik blijf uw dierbare echt-
genote, moeder en grootmoeder... bij de
hemelse Vader.

Dierbare broers, zusters, verwanten, medele-
den van de K.B.G. en K.V.L.V., geburen en
vrienden, aan allen dank voor uw medeleven
met de mijnen en voor uw gebeden.

Tot weerziens in het hemels vaderhuis.
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bid voor haar
en voor ons.

De hoogmis-namis zal in de parochiekerk van
St.-Blasius-Boekel opgedragen worden op
zondag 12 december 1982 te 9.30 uur.

De families :

GEZELS, DE TEMMERMAN, VIJLS en
CORIJN,

gevoelig voor uw bliken van medeleven
danken U oprecht.