

O Heer, hoe pijnlijk hebt gij ons getroffen ! Hij die zoo goed was en nog zoo onmisbaar, werd ons in den bloei der jaren onttrokken. ! En toch als christen menschen zegen wij deemoedig, alhoewel met 'n gebroken hart : «Vader, Uw Wil geschiede op aarde als in den Hemel!» Matth. V,10

✠ GODVRUCHTIG AANDENKEN VAN MIJNHEER MAURICE GEZELS

echtgenoot van Mevrouw ELVIRE VERGALLE,
geboren te Bevere-Oud., den 7 Februari 1900 en aldaar
godvruchtig in den Heer ontslapen, den 14 Juli 1944, ge-
sterkt door al de troostmiddelen onzer Moeder de H.Kerk

Zalig de dooden die in den Heer gestorven zijn! Apoc.XIV
Hoe troostend klinkt thans dit gewijde woord, wijl wij
treuren om het vroegtijdig heengaan van dezen trouwen
echtgenoot - den voorbeeldigen vader, die met moeder
gansch leefde voor de geliefde kinderen - den vromen
man, die ten allen tijde, zonder de minste gezochtheid, den
vollen plicht wist te kwijten, al moest ook zijn sterke ge-
zondheid er weldra door worden geknakt. Hoe aangenaam
en opbeurend was zijn omgang : nooit een bitsig woord -
immer bescheiden en goedhartig - steeds goedsprekend
van den evenmensch en nooit kwaad. O, die goede man
verdoek in zijn geest en hart waardevolle hoedanigheden
die slechts zij hebben gekend die dicht bij hem hebben
geleefd, of hem van dichtbij hebben gevolgd op zijn harden
lijdensweg.

Deze voorbeeldige huisvader was ook een vurig christen.
Hoe graag zat hij elken zondag in de parochiekerk
midden zijn 2 geliefde zonen : «in alles ging hij hem vóór!»
En hoe stichtte hij ons allen op zijn lijdensbed : nooit kende
hij een ongeduldige gebaar, nooit kwam hem de minste
klacht over de lippen ! Hartroerend vooral waren zijne
laatste woorden, die ons eeuwig zullen bijblijven : «*Beste
ouders, indien ik u in iets misdaan heb, vergiffenis !... Beste
Vrouwje, ik kan u niet genoeg bedanken voor wat gij deedt voor
mij... Gerard wees voortaan een vadertje voor de familie... Jantje,
gij waart steeds 'n braave jongen, doe zoo voort... weent niet om
mij, maar bid goed...*» en zijn laatste woord tot den Priester,
enkele oogenblikken voor zijn heengaan : «*Bid maar goed
opdat ik spoedig en kalm moge sterven !*»
Zulk leven en zulke dood zijn voor ons allen een blijvend
voorbeeld en voor de treurende familie een balsemende
troost.

Dierbare echtgenoot en geliefde kinderen, die voor
mij zoo goed zijt geweest. ik dank u en ik zegen u ; graag
wou ik mij nog lang voor u offeren, doch de Heer heeft het
anders beslist : berust thans in zijn H.Wil. Beminde ouders,
schoonouders, broeders, zusters en bloedverwanten, alle
dank om uw warme genegenheid, vergeet mij niet, noch
mijn geliefde kinderen; ik ook blijf u dankbaar gedenken
bij den Heer. En moge het licht van mijn voorbeeld u op-
beuren en u voorgaan op uw verderen levensweg.
Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust 7 j. & 7q. afl.

Mevrouw Weduwe Maurice GEZELS-VERGALLE ;

Mijnheer Gerard GEZELS ;

Mijnheer Jean-Baptist GEZELS ;

Mijnheer en Mevrouw Gerard GEZELS-DE PRAETER ;

Mijnheer René GEZELS ;

Mijnheer en Mevrouw Alfons GEZELS-COOLS ;

Mijnheer Richard GEZELS ;

Mijnh. en Mevr. Hubert GEZELS-VAN WAMBEKE en kinders;

Mijnheer en Mevrouw Jules DE DECKEN-GEZELS en kinders;

Mijnheer Leopold GEZELS ;

Mijnheer en Mevrouw Julien GEZELS-VERLEYEN ;

Mijnheer Albert GEZELS ;

Mejuffer Valentine GEZELS ;

Mijnheer en Mevrouw Joseph VERGALLE-DE VREESE ;

Mijnheer en Mevrouw Julien VERGALLE-SANTENS en zoon ;

Mijnh. en Mevr. Joseph VERGALLE-DE PESSEMIER en dochter;

Mijnh. en Mev. Louis VANDEN BROECKE-VERGALLE, kinders;

Mijnh. en Mevr. André VANDE PUTTE-VERGALLE en zoon ;

De familiën GEZELS, DE PRAETER, VERGALLE en DE VREESE ;

Druk, Moerman-Blockeel, Bevere

BEDANKEN.