

Wie God vreest moet de dood niet vrezen. want zij zal hem een bron van geluk zijn.



Dit doet U denken aan de ziel van  
zaliger Mijnheer

## VICTOR GEZELS

weduwnaar van Mevrouw  
IDA DE TEMMERMAN.

Geboren te Elst, de 27 November 1874 en godvruchtig overleden te St Blasius-Boekel, de 8 Januari 1952.

Lid van de Confrerie van 't H. Sacrament en  
de Bond van het H. Hart.

Hij heeft God gevreesd van zijn jonkheid af en Zijn geboden onderhouden; hij bleef in de vrees des Heren kloekmoedig volharden en diende God al de dagen zijns levens.

Zonder menselijk opzicht kwam hij iederen laatsten zondag der maand, zonder uitzondering, ter heilige tafel aanzitten, om zich te voeden met de Goddelijke Spijs die sterker maakt, en alle eerste zondagen der maand, met de flambeeuw in de hand, den Koning der koningen vergezellen.

Hij was een stoere werker, die zijn brood in ledigheid niet heeft geëten, altijd bereid om zijn evenmens bij te staan; zijn aandenken zal in zegening blijven.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, vaartwel, mijn loopbaan is ten einde, ik ga terug tot mijn Schepper en bij moeder, blijft bidden voor ons. Hiernamaals zien wij elkander terug om door niets meer gescheiden te worden.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne. 300 d. afl.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 100 d. afl.

Uitg. A. Schietecatte, koster, St Blas.-Boekel.

Mijnheer en Mevrouw André VERLINDEN-GEZELS en kinderen  
Roger en Jozef,  
Mijnheer en Mevrouw Jozef GEZELS-HARNIE en kinderen Antoine  
en Simone,  
Mijnheer en Mevrouw Camiel GEZELS-DENIJS en kinderen Marcel,  
Armand, Jozef, André en Roger,  
Mijnheer en Mevrouw Cyriel GEZELS-BOSMANS en dochter Jacqueline,  
Mijnheer en Mevrouw Jozef VIJLS-GEZELS en kinderen Albert, Paul,  
Marc en Luc,  
De familieën GEZELS, DE TEMMERMAN, DE SCHRIJVER en  
DE CLERQ,

*danke U oprecht voor de blijken van christene  
deelneming betoond bij deze uiterst pijnlijke rouw.*