

De Heer heeft gezegd : Ik ben de weg,  
de waarheid en het leven.



Bidden we om Gods vrede voor

### VICTOR HECTOR GEZELS

weduwnaar van  
Suzanne Marie Van Welden  
geboren te St-Blasius-Boekel op 23 juli 1922  
en in de Heer ontslapen te Zottegem op 30  
augustus 1989.

Heer onze God, tot iedereen  
richt Gij uw blijde boodschap  
en alle mensen wilt Gij verzamelen  
tot uw ene volk.

Wij bidden U:

ban de ongerechtigheid uit ons leven  
zodat Gij ons als uw uitverkorenen  
kunt toelaten in uw rijk.  
(openingsgebed 21e zondag)

Na een leven van zwaar werk  
ten bate van echtgenote en gezin,  
is Victor van ons heengegaan,  
zacht en bijna ongezien.  
Hij arbeidde aan de wegen  
die mensen bij elkaar brengen  
en hield zelf ook van goed gezelschap.  
Reeds vele jaren weduwnaar  
zocht en vond hij vriendschap  
in goed nabuurschap,  
dankbaar om de hulp en bijstand  
voor de dagelijkse noden.

Nu mogen wij voor hem bidden,  
dat God zijn leven in handen houdt  
en hem de eeuwige vrede verleent,  
omwille van wat hij goed gedaan heeft  
en van het leed dat hij droeg,  
omwille van Jezus' lijden en dood  
voor het heil van alle mensen.

O.L.Vrouw van Rozebeke, bid voor ons.

Zijn kinderen en kleinkinderen danken U voor uw  
deelneming in rouw en gebed.  
De families GEZELS - KINDT en  
VAN WELDEN - MAHAUDEN.

---

Begraaf funer.drukw. R.De Pauw-Moreels  
Zwalm-Beerlegem 055/499.012