

« Uit diepten van ellende roep ik, Heer  
roep ik om hulp tot U  
Gij kunt me redden ». (Ps. 129)



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
MEVROUW

## Loetita, Simonne GHEEROLFS

**echtgenote van de Heer**  
**Gerard VANDE WATTYNE,**

geboren te Ronse op 18 januari 1932 en god-  
vruchtig overleden in het H. Hartsiekenhuis  
te Oudenaarde op 22 september 1986,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

---

Tot in zijn stervensuur is de Heer begaan met  
zijn moeder en met zijn leerling. Zo is Hij  
begaan met ieder van ons. Wie gelooft in  
Jezus en zijn geboden onderhoudt en er naar  
leeft bezit reeds eeuwig leven en zal ver-  
rijzen. (Joh. 6,37-40)

Het lijden van de gelovige, is de berg der  
loutering, die ten paradijze voert, jarenlang  
en veel heeft zij geleden, geadeld door lijden,  
bleef zij met een bewonderenswaardige moed  
en vertrouwen op God en zijn Moeder, waar  
ze beterschap en genezing ging afsmeken in  
Lourdes. Spijts alle medische hulp en bijstand,  
heeft ze uiteindelijk als een wijze en gelovige  
vrouw het grootste offer van haar vroegtijdig

heengaan aanvaard en met tevredenheid en ge-  
luk de laatste sakramenten ontvangen om met  
volle offergave aan Gods goedheid en barm-  
hartigheid een ander en beter leven in te  
gaan voor eeuwig. Zij ruste nu voor altijd bij  
de Heer.

Dierbare echtgenoot, ik moet U niet zeggen  
hoe graag ik nog vele jaren bij U zou hebben  
willen blijven. Het is anders gegaan dan we  
hebben gehoopt. Ik ben U oprecht dankbaar  
voor alles wat ge voor mij, dag in dag uit  
gedaan hebt. Uw liefdevolle bezorgdheid, uw  
gegenheid, uw dienst en geduld hebben me  
telkens diep getroffen.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, wilt  
ge als moeder heengaat ze nog met liefde  
lonen, laat dan mijn beeld bij raad en daad,  
U in de geest steeds wonen. Leef als goede  
kristenen, tot we elkaar weerzien bij de Heer  
in het eeuwig leven.

Dierbare familieleden en kennissen, direktie en  
personeel van het H. Hartsiekenhuis, oprechte  
dank voor uw toewijding en dienst. Ik zeg U  
tot wederziens in het hemels Vaderhuis.  
Gedenk me in uw gebed!

De families

GHEEROLFS, MARTENS,

VANDE WATTYNE, BAUWENS,

danken U.

Namis : zondag 26 oktober 1986 te 10 uur.