



In een dankbaar hart houden wij de  
gedachtenis levend van

mevrouw

**Alice GHIJS**

weduwe van de heer  
Hubert DE PESSEMIER

Geboren te Michelbeke op 24 juli 1921  
en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth  
te Zottegem op 12 mei 2002, gesterkt door  
het sacrament van de ziekenzalving.

---

Om uw medevoelen en meebidden danken U:

haar kinderen, kleinkinderen en de families:  
GHIJS - LATEUR - DE PESSEMIER - POT

Namis op zaterdag 29 juni om 17 uur in de  
parochiekerk Sint-Sebastiaan te Michelbeke.

Moeder

Het mooiste geschenk dat we ooit kregen,  
was jouw liefde en zorg.  
Je kinderen.

Liefste mémé

Na bijna 81 jaar kwam men jou hier weghalen,  
om je weer samen te brengen met ons pépé.

We willen je bedanken voor al die mooie jaren  
die we bij jou doorbrachten.  
Jarenlang heb je voor ons gezorgd en ons opgevoed.  
Niets was je teveel. Je stond altijd voor ons klaar.

Weet je nog, vorig jaar in juli op je 80<sup>ste</sup> verjaardag?

We waren er allemaal, gans de familie,  
nog eens bij elkaar.

Je glunderde van geluk!  
Maar nu, nog geen jaar later moesten we je afgeven.

Voor jou is dit het beste, je bent uit je lijden verlost.

We zullen je missen en nog veel terug denken aan  
de tijd dat we samen waren!

Je kleinkinderen