

Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij  
zijn lieve aandacht voor de aardse dingen  
die door zijn hoofd en door zijn vingers  
gingen

en alles wat hij was voor U en mij.

Wij kunnen vragen stellen, maar geen  
vraag en ook geen antwoord doet de  
pijn vergeten die wij tesamen om zijn  
heengaan leden en die zal blijven  
schrijven na vandaag.

In zijn dapper rechtgetrokken spoor  
naar Gods oneindig land laten wij lopen  
hem achterna die hoopte wat wij hopen :  
hij is niet méér dan enkele stappen voor.

( Anton van Wilderode )

---

Rouwleiding bvba "RAOUL", Brakel  
Drukk. Devleeschouwer, Brakel

†

Dankbare herinnering aan  
de Heer

**Georges GHIJS**

**echtgenoot van  
Marie Van Wijmeersch.**

Geboren te Zegelsem op 16 juni 1915  
en zacht in de Heer ontslapen  
op 20 juli 1992 te Ronse.

---

Zijn echtgenote,  
zijn kinderen,  
zijn kleinkinderen  
en de familie

die in de Heer met hem verbonden  
blijven danken U oprecht voor uw  
medeleven en gebed.

Namis :

woensdag 19 augustus 1992 om 19 uur.