

Sterven is niet als het uitgaan der  
slapende lichten  
als weer de zon in de renbaan schiet.

(G.G.)

†

BID VOOR DE ZIEL  
van de heer

### Louis-Henri-Jérôme GHIJS

echtgenoot van mevrouw Madeleine DE SMET  
geboren te St.-Denijs-Boekel op 28 novem-  
ber 1907 en godvruchtig overleden in het  
Akademisch Ziekenhuis te Gent  
op 24 mei 1982.  
Gesterkt door de H. Sakramenten,  
Oudstrijder 1940-1945.

Het is moeilijk afstand te nemen van iemand  
die zo lang een plaats in ons midden heeft  
gehad.

Nooit zullen wij kunnen vergeten hoe goed  
en rechtschapen Jérôme was. Nooit heeft hij  
geklaagd, en zijn geduld was zonder gren-  
zen. Wie kan de maanden en jaren tellen  
van zijn langdurige ziekte? Zijn grootste  
geluk vond hij thuis in de kring van vrouw,  
kinderen en kleinkinderen.

Het moge voor ons een troost zijn dat wij  
vader tot het laatste ogenblik mochten om-  
ringen met onze liefdevolle zorgen waarop  
hij zoveel recht had.

Heer, geef ons nu een diepgelovig hart dat  
niet blijft hangen in verdriet, maar dat bid-  
dend op God vertrouwt die maar rechtvaardig-  
heid beloont.

Dierbare echtgenote, zo gaarne verbleef ik  
in uw zorgende nabijheid. Ik dank u voor  
de trouwe genegenheid waarmee gij mij  
steeds hebt omringd

Dierbare kinderen en lieve kleinkinderen,  
het was voor mij een voortdurende troost  
en een zoete last mijn spelende kleinkinde-  
ren rond mij te zien. Ik dank u voor elk  
woord van troost en voor elke hulp die ik  
van u mocht ontvangen.  
Moge de God van liefde en trouw u allen  
zegenen en in eensgezindheid bewaren rond  
moeder.

Madeleine DE SMET, zijn echtgenote ;  
Achiël GHIJS-D'HONDT Denise,  
Albert GHIJS-VERVONDEL Bernice,  
Kristiaan GHIJSELINCK-GHIJS Marie-  
Jeanne, zijn kinderen ;

Anja GHIJS,  
Davy GHIJSELINCK,  
Kevin GHIJSELINCK, zijn kleinkinderen ;

De families GHIJS-PIERREMAN en  
DE SMET-TRIENPONT,

danken U voor uw bliken van deelne-  
ming in hun rouw en bededen.