

†

Bid voor de zielerust van

Mevrouw

Maria GHIJS

weduwe van de Heer

Richard D'HAEYER,

geboren te Nederbrakel op 31 maart 1898 en godvruchtig overleden in Rustoord « Najaarszon » te Brakel op 11 november 1981, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Moge Kristus die U geroepen heeft U ontvangen en de engelen U binnenleiden in Gods Vaderhuis. Zo bidt de Kerk samen met ons voor onze dierbare overledene Maria, die wij toevertrouwen aan Gods liefdevolle barmhartigheid.

Ik ben de Verrijzenis en het Leven, wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Deze woorden van Jezus geven ons moed en vertrouwen nu wij in droefheid afscheid nemen van Maria.

Heer, onze God, Gij alleen kent het leven van ieder mens. Gij kent haar vreugden en haar droefheid, haar goede wil en haar falen. Gij weet wat ze voor haar gezin en haar medemenssen gedaan heeft. Wij geloven dat haar naam geschreven staat in de palm van Uw hand. Kom haar tegemoet met Uw barmhartigheid en laat haar voor eeuwig delen in de hemelse vreugde.

We vragen de Moeder van de Heer, wier naam ze met ere gedragen heeft, dat ze haar zou willen begeleiden tot voor de troon van haar goddelijke Zoon.

De families Ghijs, D'Haeyer,
Roelandt, Desmet,

danken U oprecht voor uw bliken
van kristelijke deelneming.

Dr. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel