

O Heilig Kruis, onder uwe schaduw rust en hoop ik.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van

**MIJNHEER CYRILLE GHYS**

echtgenoot van

**MEVROUW MARIA BAESKENS**

geboren te Erwetegem, den 11 October 1872 en er  
godvruchtig overleden, den 20 Juni 1944;

*gesterkt door de H.H. Sacramenten.*

**OUD-KOSTER VAN ERWETEGEM 1901 - 1939.**

Heer! De schoonheid van uw huts heb ik lief gehad en de heerlijkheid van uwen Dienst heb ik verzorgd. Die woorden van den koninklijken profet David vinden hunne volle toepassing bij den trouwen vriend onzen oud-goeden koster. Gedurende de vele jaren van zijne kostersbediening was hij een voorbeeld van stiptheid en zorg voor kerk en diensten en van eerbied en toewijding aan zijne priesters, daarom zal zijn loon groot zijn bij God.

Hij was ook een voorbeeldige echtgenoot en gansch verkleefd aan de zijnen.

Duurbare echtgenoot, beminde broeder en zuster, in stille eenvoudigheid leefden wij gelukkig onder elkander, edoch niets blijft duren op aarde.

De goede God wiens lof ik lange jaren heb helpen zingen en dienen met alle toewijding heeft mij tot Zich geroepen. Gods H. Wil geschiede... Ik ga Hem nu verheerlijken in 't Hemelsche Sion!

Beminde familieleden hebt allen dank voor uwe liefdevolle zorgen. Gedurende mijn leven en lijdensweg hebt gij met zelfvergetende offervaardigheid mij steeds bijgestaan. Moge de Heer u alles vergoeden, ik reken verder nog op uwe liefde en gebeden.

Bid de 4 akten voor den duurbaren overledene.

R. I. P.

Drukk. Melckebeke-D'Hollander, Sottegem.

De familieën GHYS, BAESKENS, VAN DER STOCK en  
SURDIACOURT

*innig getroffen door de blijken van genegenheid hun  
betoond bij het afsterven van hun teergeliefden echt-  
genoot, broeder, schoonbroeder, oom en kozijn*

**MIJNHEER CYRILLE GHYS**

echtgenoot van

**MEVROUW MARIA BAESKENS**

bieden U hun oprechten dank.