

Uw Wil geschiede op aarde als in de hemel. . .

† Bid voor de ziel van Mijnheer

FLORENT GHYS,

Echtgenoot van Mevrouw

Marguerite DHAENZE.

Schoolhoofd der Aangenomen Jongensschool
te Oudenaarde.

geboren te Brussel, op 6 mei 1905, godvruchtig,
doch schielijk overleden te Oudenaarde, op 10 april
1958, gesterkt door het H. Oliesel " in extremis . . .

Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

—
" Hij die zijn naaste geeft wat hem recht is en hem lief heeft in God; hij die zijn plicht kent en met liefde vervult; hij die zijn hart open bewaart voor wat goed is door de soms drukkende jaren van het leven heen; die zijn God en Verlosser erkent, in Hem gelooft en het enige steunpunt van zijn leven legt, hij is naar het woord van God, de goede dienaar, de getrouwe man die zeer wordt geprezen . . .

(Prov. 28, 27.)

Dat beeld heeft de dierbare afgestorvene nagelaten bij de velen die hem kenden: zijn echtgenote en familie, zijn collegas en leerlingen in het onderwijs, zijn vele vrienden in het ontspanningsleven.

Met bijzondere en innige liefde en onvermoeide ijver werkte hij als opvoeder van de kinderen gedurende meer dan dertig jaar in de parochiale school, was er veertien jaar als bestuurder bekommerd en begaan met de leefbaarheid en de vooruitgang, met het administratieve werk . . . de velen die hij voor het maatschappelijke leven heeft voorbereid kunnen wij misschien nog wel tellen, maar het poede en het heilzame dat hij in de harten van honderden kinderen heeft neergelegd, wet God alleen volkomen en zullen in de toekomst de blijvende vruchten bewijzen.

Na de volbrachte dagtaak waren vele ontspanningsvormen hem lief: toneel, visvangst, kaart- en biljartspeel maar ook in deze zin dat ze voor hem een gelegenheid waren om vrienden te winnen.

Dierbare Echtgenote, wat gij voor mij geweest zijt, dat bewaart men in zijn hart en daar dankt men de Heer om; voor de harde beproeving van onze plotse scheiding zal God u de sterke schouders niet weigeren. Blijf op Hem vertrouwen. Eens zien we elkander weer.

Mijn dierbare familieleden, hard is mijn heengaan naast de andere beproevingen. Maar bidt om aanvaarding: " Uw Wil geschiede op aarde als in de hemel . . .

Dierbare onderwijzers, gij al mijn vrienden en kennissen en mijn beminde leerlingen, ook u vraag ik de steun van een innig gebed opdat mijn ziel in vrede moge rusten.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

—
Uw deelneming in het verlies van hem die ons zo dierbaar was, schonk ons veel troost en uw gebed was een kostbare hulp voor onze welbeminde overledene.

WIJ DANKEN U DAARVOOR VAN HARTE.

De familiën GHYS, MAES, DHAENZE, LISON,
ROOS, DE BOE en TRAEN.

Druk. P. De Longie - Koster, O.L.Vr. kerke, Oud.