

Onze Vader... Uw wil geschiede op de aarde als
in den Hemel.

Matt VI



Bid voor de ziel

van Mevrouw

HORTENSE GHYS

weduwe van Mijnheer

REMI DE CUBBER

geboren te Opbrakel den 13 Februari 1862 en er
godvruchtig overleden den 8 Februari 1946

Voorzien van al de H. H. Rechten onzer Moeder de
H. Kerk.

Lid van de 3^{le} Orde van den H. Franciscus, van de Con-
frerie van het H. Hart, de Voortplanting des Geloofs.

Voorbeeldige echtgenoot die met moed en edelmoe-
digheid de lasten van het gezin heeft gedragen; echte
moeder die hare kinderen heeft opgevoed met wijsheid
tot hun geluk, heeft zij zoovele verdiensten verzameld
waarvoor zij de belooning heeft verdiend, welke O L.
Heer haar nu heeft geschonken.

Allen die haar gekend hebben, geven getuigenis van
haar levendig Geloof, hare diepe godsvrucht, hare min-
zaamheid jegens iedereen. De rust waarin zij nu getre-
den is, moet onze droefheid verzachten, die haar overlij-
den veroorzaakt. Het is pijnlijk onze geliefden te zien
henen gaan, waaraan wij geacht worden, omdat zij ons
zoo dierbaar waren, maar Gods Wil geschiede.

Lieve kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, het
leven gaat voorbij als een rook! Ik heb den goeden
strijd gestreden en gedaan wat ik kan voor u allen —
Ik verlaat u voor het Rijk van rust en vrede om er
vader te verwoegen, alwaar we welhaast voor altijd zul-
len vereenigd zijn.

Gedenkt u onzer in uwe godvruchtige gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (500 d. afl.)

Heilige Franciscus bid voor mij.

Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdiacourt

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw
Remi DE CUBBER-GHYS;
De Familiën GHYS, DE CUBBER;

BEDANKEN U voor uw blijken van deelneming in
den rouw die ons komt te treffen.