

Ik ben de verrijzenis en het leven! Wie in
Mij gelooft blijft eeuwig leven.



VROOM AANDENKEN AAN

De Heer Jozef-Victor GHYS

echtgenoot van **Mevrouw Marie COESENS**

geboren te Nederbrakel op 3 januari 1894 en
godvruchtig overleden te Etterbeek op 18 november 1969, gesterkt door het Sakrament van
de zieken.

Heer, U hebt geweend bij 't graf van uw
vriend Lazarus, U begrijpt ons verdriet bij 't
heengaan van onze geliefde echtgenoot en vader.
Wij geloven in uw liefde. Onze dierbare Jozef
diende de Heer met vreugde. Met een blijde
opgewektheid ging hij dagelijks naar zijn werk.
Heel stil kon hij genieten van de gaven die de
Heer hem gaf. Dienst bewijzen was hem een
genot.

In al zijn lijden en ook in de laatste weken
toonde hij zich de gelaten, onderworpen zoon,
die zonder klagen de laatste pijnlijke dagen
droeg om zich voor te bereiden op de eeuwige
ontmoeting.

Dierbare echtgenote en kinderen, ons samen-
zijn is altijd te kort, laten we de Heer echter
prijzen om de gelukkige jaren die we samen
waren. Jeanine, mijn kleindochter, mijn hoop
en mijn eer, blijf mij indachtig en wees de
troost van grootmoeder.

Gij, mijn familie en vele vrienden, vergeet
mij niet in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Uw gebed en blijken van kristelijk meevoelen waren een steun in de
zware beproeving. Daarvoor danken U oprecht:

Mevrouw GHYS-COESENS,
De Heer en Mevrouw GHYS-SYMONS,
Mejuffrouw Jeanine GHYS,
De families GHYS, COESENS, DEPESEMIER en DETAND.