

Voor uw gelovigen, o Heer, wordt het leven niet weggenomen, maar verwisseld voor een eeuwig en beter leven.

†

Wees in vroom gebed indachtig, de ziel van de Heer

## Leon-Machair-Oscar-Edgard GHYS

*echtgenoot van Mevrouw Maria DE BACQUER*

geboren te St.-Denijs-Boekel op 10 april 1905 en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Oudenaarde op 11 augustus 1976, gesterkt door de laatste

H. Sakramenten der zieken.

Ere-Burgemeester van Sint-Denijs-Boekel.

Schepen van Munkzwalm. - Oudstrijder 1940-1945.

Lid van de godvruchtige genootschappen van de parochie en vereremerkt met verscheidene eretekens.

— —

Het leven is een tocht doorheen de dagen,  
en naar Jezus' geest ten dienste staan ;

het is wel en wee van medemensens dragen,  
stervend leven als de korrel van het graan.

Ziedaar een zeer bondige samenvatting van het leven van Leon Ghys, onze 71-jarige fietsende ere-burgemeester van St.-Denijs-Boekel en Schepen van Openbare Werken van Munkzwalm. Gisteren nog zagen we hem met de fiets vele kilometers afmalen over berg en dal doorheen de rustige Zwalmstreek, 's nachts kreeg hij plots hevige en bijna onuitstaanbare pijnen te doorstaan, in de vroege morgen werd hij naar het ziekenhuis gevoerd en dezelfde avond reeds stond de priester zegenend aan zijn sterfbed en bracht de dood hem aan de poort van het paradijs, waar het koor der engelen zijn ziel geleidt in de heilige Stad Jeruzalem. Als landbouwer, dorsondernemer, schepen, burgemeester en als kristenmens, stelde hij zich steeds in dienst van zijn evenmens. Hoeveel mensen heeft hij bijgestaan met raad en daad. En die raad wist hij zo sappig en

pittig te geven, dat de welgemoedheid ervan evenveel deugd deed als de raad zelf. Hoevele nachten heeft hij doorgebracht in de stallingen van een of andere landbouwer en in vele gevallen was hij dan de veerarts van het dorp.

Hij was steeds en tenvolle begaan met zijn gezin en familie, maar als het een vriendendienst gold, dan was hem niets te veel, dan vergat hij steeds zijn eigen problemen, om die van anderen naar bestvermogen te helpen oplossen.

Zo leefde burgemeester Leon Ghys in zijn geliefd «Boekel».

— —

Mevrouw Leon GHYS-DE BACQUER, kinderen en kleinkinderen,  
De families GHYS - BACKAERT - DE BACQUER - CALLAERT,

danken U voor uw blijken van kristelijke deelneming.