

Gij die hem gekend hebt,
Gij die van hem gehouden hebt,
bewaart in uw gebed en in uw hart
de herinnering aan



De Heer

Marcel GHYS

zoon van wijlen Jozef en Mathilde

GHYS - MEERSCHAUT

geboren te Nederbrakel op 7 mei 1929
en overleden te Ronse op 2 november 1998,
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

Voor het oog van de mensen is een leven kort.
Marcel was een eenvoudige man.
De dagelijkse taak, het werk van zijn handen,
hebben zijn hele leven gevuld.
Leven was voor hem:
gewone dingen van harte doen,
zichzelf helpen doorheen zorg, vreugde en pijn.
De voortschrijdende ziekte hebben de laatste jaren
zijn krachten en mogelijkheden fel afgenomen.
Eenvoudig als zijn leven geweest is,
was ook zijn sterven.
Moge God hem nu binnenleiden
in Zijn Rijk van vrede, voor altijd.

God,
niet voor de dood hebt Gij ons geschapen,
wel voor het leven.
Wij vragen U:
geef dat Marcel die van ons is heengegaan,
nu mag leven bij U.
Barmhartige God,
schenk hem uw eeuwige vrede.

*De familie dankt
om uw bliken van medeleven.*

*De namis heeft plaats op vrijdag 27 november 1998 om
18.30 uur in de decanale kerk Sint-Pietersbanden te
Nederbrakel.*



Rouwleiding, Funerarium & Drukw. B.V.B.A Raoul,
Brusselsestraat 70, Brakel - Tel. 055/ 42 24 49