

Alleen wat God over ons oordeelt in zijn ongekreukte rechtvaardigheid, bewaart blijvende waarde.

† VROOM AANDENKEN AAN

## Mijnheer Maurice GHYS

echtgenoot van Mevrouw

**Marie - Madeleine ROGIERS**

Ere-Schoolbestuurder der Aangenomen Jongensschool.  
Lid van alle godvruchtige genootschappen.

Geboren te Oudenaarde, de 5 October 1881,  
en er godvruchtig overleden, de 9 April 1950, versterkt  
door de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Het edelste werk voor leken, indien het in geest van apostolaat wordt gedaan, is dit van de christene opvoeding der jeugd. Begaafd met uitzonderlijke talenten als onderwijzer en opvoeder heeft de dierbare overledene gedurende bijna een halve eeuw zijn levenstaak gewijd aan de onderrichting en de opleiding der jeugd, vooral der volksjeugd. Deze buitengewone vaardigheid bracht hem lange tijd aan het hoofd van het gewestelijk C.O.V., waar hij zijn ondervinding en zijn liefde voor de christene school aan die bloeiende kring mededeelde. Al wat dienen kon voor de verdere scholing van de volkskinderen heeft hij behartigd in het werk van de leerjongen en in de zondag- en avondvakschool. Ook stoffelijke hulp bood hij aan velen in het zo verdienstelijk „Werk van de Akker". Wat hij met geduld, kennis en ervaring in het hart van de jongeren gezaaid heeft, bloeit nu in deugd en bekwaamheid in het leven van velen.

De toewijding, nodig tot het goed bezorgen van die uitgebreide bedrijvigheid, vond hij in zijn diepe godsdienstzin en zijn opgewekt optimisme. Zijn dag begon met de H. Mis en werd daar ingegeven en beheerst door zijn hogere opvatting van zijn opvoederstaak en van zijn sociale onderwijzersrol.

Als echtgenoot en huisvader was hij een voorbeeld van liefde en werkzaamheid. Hij genoot de diepe levensvreugde in de trouw en de waakzaamheid van zijn geliefde vrouw, in de opgang en welvaart van zijn groot gezin. Zijn afsterven is geen hopeloos vaarwel, maar een tijdelijk afscheid. In hen leven voort zijn geest en zijn deugden.

Op't einde van zijn leven werd hem zeer veel zielsgenoeven pijnlijk ontnomen. Maar in onderverping en betrouwen op Gods gerechtigheid heeft hij de beproeving aangevaard en de Meester nagezegd „Heer, Uw Wil geschiede!". Moge de Heer zijn trouwe dienaar genadig zijn, moge Hij zijn paasoffer in paasvreugde veranderen. En mogen de mensen de edele lessen van zijn leven verstaan.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 d. afl.)

Mevrouw Maurice GHYS, geboren Marie-Madeleine ROGIERS,  
zijn echtgenote ;  
Heer en Mevrouw Ernest GHYS-DE GEYTER en kinderen,  
Heer Cand. Notaris en Mevrouw Frans GHYS-OLAERTS en kind,  
Heer Dokter en Mevrouw Louis DE WOLF-GHYS en kinderen,  
Heer Apoteker André GHYS,  
Heer Stud. Apoteker Lucien GHYS,  
zijn kinderen en kleinkinderen ;  
De families GHYS - TRAENS - ROGIERS - CALLENS.

Bedanken voor uw welwillende deelneming in rouw & gebeden.

Drukt. Sonderus - Oudenaarde