



Dankbare herinnering aan

DE HEER

André, Oscar GHIJSELINCK

weduwnaar van Mevrouw Julia DE VISSCHER

geboren te Zingem op 24 juni 1905 en
godvruchtig overleden in zijn familiekring te
Brakel-Michelbeke op maandag 23 oktober 1995,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
de families GHIJSELINCK, HEYSE,

DE VISSCHER en CEUTERICK,
danken U oprecht voor Uw steun en medeleven.

Namis op zondag 24 december 1995 om 9.30 uur.

Onze dierbare overledene André mag er fier op zijn, dat hij er, samen met zijn reeds tien jaar ontvallen echtgenote Julia, in geslaagd is, zijn kroostelijk gezin van acht kinderen een goede en voorbeeldige opvoeding te bezorgen.

Ondanks de harde oorlogsjaren zijn zij er samen in gelukt, soms met veel moeilijkheden en ontbering, om hun kinderen een zorgzaam en liefdevol leven te geven.

Werken in de koolmijnen of de steenbakkerijen was André niet te min, om zijn taak als huisvader tot een goed einde te brengen.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ik weet niet hoe ik U kan danken voor de intense liefde, hulp en genegenheid, waarmee ge mij, vooral sedert het overlijden van mijn dierbare echtgenote hebt omringd. Vooral de laatste jaren, toen ik mij niet zo zeker meer voelde, werd ik met veel geduld en begrip opgevangen. Ik heb, God zij dank, een oude dag gehad, waar de meesten slechts kunnen van dromen. Er werd met veel liefde en genegenheid voor gezorgd, dat ik ontelbare uren met mijn kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden kon doorbrengen; niets was te veel!

De laatste weken, toen ik voelde dat mijn einde naderde, zijt gij, lieve kinderen en hun echtgenotes van mijn zijde niet meer weg geweest. Dag en nacht hebt ge mij gezelschap gehouden en er voor gezorgd dat ik als een diepgelukkige vader heen kon gaan. Ik kan U niet genoeg danken daarvoor; maar ik be loof U, dat ik samen met moeder bij Onze Lieve Heer ten beste zal spreken, omdat ge bij elkaar troost en steun zoudt vinden in deze moeilijke dagen.

Dierbare familie en vrienden. Ik mocht steeds Uw genegenheid, waardering en vriendschap onder vinden; geef mij nu verder Uw waardevol gebed.