

Vrede zij U.

+

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ELODIE GHIJSELINCK

echtgenote van Mijnheer

Petrus DE MEYER

geboren te Gent de 27 september 1877 en
godvruchtig overleden te Michelbeke de 1 mei 1960,
voorzien van de H. H. Sacramenten der zieken
en de pauselijke zegen.

Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

Op de drempel van de meimaand werd deze christelijke moeder door onze hemelse Moeder Maria opgewacht en binnengeleid in de bloemenweelde van het hemels paradijs.

Zij had haar leven verdienstelijk gemaakt door gebed, zorgen voor het huisgezin, werken van naastenliefde en vooral door geduldig gedragen lijden.

Dagelijks van de morgen tot de avond gingen haar gedachten naar God om troost en sterkte te bekomen in de strijd van het aardse bestaan. Haar toewijding voor man en kinderen was voorbeeldig : geen wonder dat zij door hen oprecht bemind werd. Doch ook buiten haar huiskring was zij gediensig en strekte de hand uit naar menig noodlijdende.

Het welgevallig offer van haar leven werd voltooid tijdens de langdurige ziekte die haar overkwam. Hier werd zij één en éénvormig met de gekruisigde Zaligmaker.

Beminde echtgenoot, ik dank U voor de genegenheid en de opgeruimdheid waarmee gij mij ook in mijn ziekte bejegend hebt. Weldra zien wij elkander terug in de Hemel!

Beste kinderen, kleinkinderen en familie, ik dank U voor uw goede zorgen. Leef christelijk en gij zult de Hemel erven!

H. Maria, meikoningin, bid voor ons.!



De familiën GHIJSELINCK,
DE MEYER,
MAES en
VAN HEDDEGHEM

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Uitg. L. De Vleeschouwer-Coppens, Michelbeke